

DE MILLEGEMVRIEND



6e jaargang, nr.5
oktober 1993

MEDEDELINGSBLAD VAN DE
V.Z.W. MILLEGEMVRIENDEN

*Verantw. uitgever: F.Schelfhout,
Herentalsebaan 85, 2520 RANST, tel. 03/353.17.70.
Bankrekening MILLEGEMVRIENDEN-Ranst: 733-1311310-94*



In Millegem trokken de kleinen tegen de groten ... en wonnen !

Zij blijven het maar doen.

In het oktobernummer van "De Millegemvriend" anno 1989 schreven we al hoe Frans Sweert uit de Sint-Antoniustraat het toen voor de tweede maal had aangedurfd om de fameuze Dodentocht te Bornem volledig uit te stappen. Dat was geen klein bier om zo maar 100 km te voet af te leggen. Het jaar daarop echter kreeg Frans ne maat uit Millegem mee om de sportieve prestatie ook eens te proberen en stapte hij over de eindmeet in Bornem samen met een zwetend-blozend-maar-gelukkige Fons Vertommen uit de Profeetstraat. We waren toen met een ploeg supporters vanuit Millegem in de vroege ochtend eens een kijkje gaan nemen langs het parcours nadat de twee stappers zo ongeveer 70 kilometers in de benen hadden. Daar is dan een traditie uit gegroeid, want elk jaar wordt er die zaterdag vroeg naar Bornem getelefoneerd om te vragen waar Frans Sweert en Fons Vertommen zich reeds bevinden en dan stevenen we daar met een ploeg Millegem-supporters op af om beiden aan de volgende controle-post te begroeten.

Dit jaar was dat op zaterdag 14 augustus en men meldde ons dat precies om 5 uur en 56 minuten onze Millegemse stappers (na 54 km) in Steenhuffel waren voorbijgekomen. Ge moet wel weten dat deze tocht de avond te voren om 21 uur in Bornem was begonnen. We zijn naar de controle-post van



Even met de Millegemse supporters pauzeren in Opwijk.

Opwijk gereden en waren daar nauwelijks aangekomen of om 8.05 uur kwamen Frans en Fons daar aangestapt alsof ze even een klein wandelingske hadden gemaakt. Zij lieten ons in elk geval niet merken dat ze al 65 km gestapt hadden. Zo'n controle-post is ook wel bedoeld als verzorgings- en rustplaats, maar onze Millegemse stappers denken weinig aan "rusten" en gunnen zich slechts een kleine pauze om iets te drinken en even te poseren voor een fotootje met de Millegemsupporters en dan gaat het na enkele minuten verder voor de volgende etappe.

Vanuit Opwijk is het met de auto slechts een boogscheut tot Buggenhout en de supporters kunnen daar rustig een koffietje drinken in afwachting dat de voetgangers zich daar aan de controle melden. En zij melden zich inderdaad om 9.20 uur, ze hebben er dan 72 km opzitten. Ondertussen is de zon al beginnen branden en Fons bloost gelijk een rijpe appel, Frans is iets minder gekleurd, maar beiden laten de zweetdruppels rustig van het voorhoofd naar beneden lopen, drinken is daar goed voor zegen ze.

We kunnen het niet laten en willen nog eens zien hoe ze na 80 km aan de post in Lippelo voorbij komen. Als ze daar rond half twaalf voorbijkomen weten we het dat ze de aankomstlijn zeker zullen halen en we keren terug naar Millegem. Hoewel in Lippelo de zon nog

schijnt, krijgen ze later toch nog even een regenbui op de hals. Maar dat houdt de Millegemse stappers niet tegen en zoals verwacht bereikt ons duo rond drie uur in de namiddag triomferend de aankomstlijn in Bornem waar zij door de familie afgehaald worden en naar Millegem worden gereden om daar een gemiste nachtrust in te halen.

Vermelden we nog dat er die vrijdagavond meer dan 5.000 vertrekkers waren in Bornem voor deze 100 km lange voettocht en dat slechts ongeveer de helft daarvan de eindstreep bereikten. Het vertrek was zoals we al vertelden vrijdag om 21 uur en men moest op zaterdag vóór 21 uur in Bornem binnen komen. Dat deden Frans en Fons die zelfs 6 uur voor de eindtijd binnen liepen, Proficiat voor deze sportieve prestatie. En zeggen dat Frans dit nu al voor de zesde keer deed en Fons voor de vierde keer. Wie doet er volgend jaar mee ?

Het gaat goed met onze kleuterschool.

De succesvolle kaas- en wijnavond die op 20 maart 1993 in de **kleuterschool van Millegem** werd gehouden bewees de sympathie die ouders en oud-leerlingen van de kleuterschool voor dit schooltje koesteren. De kleuterschool bestaat bijna dertig jaar, dit betekent dat reeds méér dan een generatie van de Millegemse jeugd hun eerste contact met de buitenwereld via de klasjes van Millegem hebben gemaakt. Doch dit betekent ook dat de zogenaamde "infrastructuur" – zoals Dimitri van de Kampioenen het uitdrukte – na bijna dertig jaar trouwe dienst, aan vernieuwing toe was. Het was dan ook de bekommernis van directie, leerkrachten en ouders dat het schooltje van Millegem met zijn tijd bleef mee gaan. Na de eerder bescheiden verfraaiingen en verbeteringen van voorgaande jaren is er tijdens de voorbije verlofperiode een zeer grondige vernieuwing gebeurd die mag gezien worden. De zorgen en kosten voor deze renovatie laten we aan de directie – met dank natuurlijk – en het confort en genot aan kleuters en hun leidsters.

Zoals nog gebruikelijk dertig jaar geleden waren de grote ramen in klassen en speelzaal nog voorzien van enkel glas. De houten raamconstructie was bovendien versleten en praktisch niet meer te herstellen. Nu heeft men al de ramen van de speelzaal en de buitenramen van de klassen volledig vernieuwd en van dubbele beglazing voorzien. De ramen zijn in aluminium, geplastificeerd en dus onderhoudsvrij en het dubbel glas geeft in de winter een goede isolatie tegen kou en is bovendien geluiddempend.

Wat de verwarming betreft heeft men in de klassen en de sanitaire ruimte nieuwe gasradiatoren geïnstalleerd. De kleuters kunnen er nu van verzekerd zijn dat zij in de winter in lekker verwarmde klasjes zullen zitten, de oude mazoutkachels gaven wel eens problemen. Ook in de sanitaire ruimte werden de toiletten en lavabo's volledig vernieuwd.

Men heeft niet stilgezeten en men wil nog verder gaan. Men plant nog om voor de winter het plafond van de speelzaal van isolatie te voorzien, de doorgang tussen speelzaal en sanitaire ruimte zal nog afgewerkt worden en er zal binnen nog geschilderd worden. Hiervoor hebben zich al enkele vrijwilligers aangeboden om een handje toe te steken en wie nog wil helpen kan zich melden bij de kleuterleidsters of bij Roger Heylen op de Ranstsesteenweg.

Volgend jaar in maart wordt weer een kaas- en wijnavond georganiseerd om zaad in het bakje te krijgen voor de aanschaf van zonnewering en nieuwe gordijnen.

Eind september waren er 50 kleuters ingeschreven in Millegem en meestal neemt dit aantal met Pasen nog toe. Het gaat dus werkelijk goed met onze kleuterschool, proficiat directie en kleuterleidsters en ouders die Millegem helpen jong houden !

Zondag 28 november 1993

SINT-ELOOIVIERING

in en om Millegemkerk.

Ook dit jaar zal op de laatste zondag van oktober de nu reeds traditionele **Sint-Elooi-viering** in Millegem plaats vinden ingericht door de Vriendenkring *Sint-Elooi* van CCMB Wommelgem-Ranst-Vremde en de LRV-rijvereniging " Sint-Antonius " Ranst.

- Programma -

PLECHTIGE " SINT-ELOOI " MISVIERING

Om **11 uur** in het kerkje te Millegem-Ranst.

Voorgegaan door E.H. Vic Nijs, diocesaan proost der Landelijke Gilde.

Muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie " De Eendracht " Wommelgem.



SINT-ELOOI OMMEGANCK

Ruiters en tractoren verzamelen te **11 uur** aan de Boerenkrijglaan te Ranst, om vandaar stoetsgewijs en via Ranst dorp naar Millegem op te trekken.

ZEGENING der paarden, Pony's, Land- en Tuinbouwtractoren.

Aansluitend aan de H. Misviering (rond 12 uur), aankomst van de Sint-Elooi-Ommeganck aan Millegem-kerk en zegening der paarden, pony's, tractoren en alaam.

Er wordt een aandenken uitgereikt aan de deelnemers.

Zoals ook vorig jaar gebeurde, zal het mooie Sint-Elooi-beeld voor deze gelegenheid weerom naar Millegem gebracht worden. Dit beeld dat vroeger in de kerk van de H. Petrus en Paulus te Wommelgem prijkte, was na een of andere beeldenstorm op de zolder van de pastorij gesukkeld, waar onze patroon van smeden, ruiters en landbouwers stond te verkommeren. Het werd daar ontdekt door Jos Van Boeckel, stichter van het Broederschap van Sint-Elooi in Wommelgem, die het in 1969 onder het stof uithaalde en later zorgde voor restauratie. Wijlen pastoor P. Gijs vertrouwde nadien het beeld toe aan de zorg van de Christelijke Centrale van Metaalarbeiders van Wommelgem en deze zijn niet weinig fier om bij de feestviering van hun patroon zijn beeld extra in de kijker te kunnen plaatsen. En dat gebeurt nu weer in het kerkje van Millegem op 28 november, dus de moeite om eens een kijkje te komen nemen.

Bij de restauratie van het beeld heeft men de Bisschopsstaf opnieuw moeten maken, doch dit werkje is puik opgeknapt in kunstig smeedwerk door Gilbert Kerkhofs.

Wie was Sint-Elooi ?

Om te weten wie deze populaire heilige is, die in onze streken nog steeds vereerd wordt en wiens feestdag op 1 december valt, gingen we eens kijken wat destijds **A.T. van Biervliet** o.s.b. in het Parochieblad – in de reeks "Heiligen van alle Tijden" – over hem neer pende :

HEILIGE ELOOI – APOSTEL IN VLAANDEREN

Eligius werd omstreeks 588–590 uit christelijke Gallo–Romeinse ouders Eucharius en Terrigia te Chapelet geboren, en door zijn vader wegens zijn handigheid in de leer gebracht te Lyon bij Abbo, die aan de koninklijke munt verbonden was. Enkele jaren later trad hij te Parijs als goudsmid en muntmeester in dienst van Chlotaar II. Er wordt gezegd dat de vorst verrukt was over zijn eerlijkheid, toen hij met het goud, bestemd voor een koninklijke troon, twee tronen maakte. Na Chlotaars dood in 623 bleef hij muntmeester van Dagobert I, en was tevens raadgever van deze koningen. Elooi, die helemaal leefde in boetvaardigheid en liefde tot God, maakt van dit koninklijk vertrouwen ruimschoots gebruik om goede werken te verrichten. Hij was weldoener der armen, kocht slaven vrij, zoals zijn latere medewerker Sint-Tillo, aan wie hij de vrijheid schonk, herstelde kerken, en stichtte kloosters, waaronder een vrouwenklooster te Parijs, en omstreeks 632 de abdij van Solignac, volgens de regel van Luxeuil, een vermenging van de benedictijnse regel en die van de Ierse monikken, en die hij aan de zorgen van Sint-Remakel toevertrouwde.

Na de dood van Dagobert verkoos Elooi de geestelijke stand. Wegens zijn heiligheid en de faam van zijn wonderen werd hij op 13 mei 641 tot bisschop van Noyon gewijd, als opvolger van Sint-Acharius. Terwijl hij zijn oude smeedkunst niet helemaal vaarwel zegde, wijdde Elooi zich met ongelooflijke ijver aan zijn kudde, om hun de blijde boodschap van Christus te brengen. Onder zijn bisdom lag een gedeelte van de Zuidelijke Nederlanden, met Doornik, Gent en Kortrijk. Wat hem het meest verdroot, waren de resten van heidendom, die nog aanwezig waren in onze streken. Elooi werd een der meest beroemde geloofsverkondigers in Vlaanderen, en verkondigde aan Friezen en Sueven en tot in Brabant het evangelie, met veel tegenstand echter, hierbij bijgestaan door zijn volgeling Sint-Tillo, wellicht een kind van de streek. Vooral in West-Vlaanderen heeft hij gearbeid en kloosters gesticht, waaronder waarschijnlijk dat van Torhout omstreeks 650. Verscheidene kerken hebben hem tot patroon. Wij mogen hem echter niet voorstellen als een modern missionaris, die van de ene plaats naar de andere trekt. Als de landsheer christen werd, volgden zijn onderhorigen. Daarom is het Oosthof te Snellegem, waar de Frankische fiscus gevestigd was, een der weinige plaatsen, waarvan wij met zekerheid weten dat hij er verbleef.

Elooi stierf te Noyon op 1 december 659, na zijn leerlingen te hebben voorbereid op zijn dood en de zekerheid gegeven te hebben dat hij hun nabij zou blijven.

Sint-Elooi is een zeer geliefde en vereerde heilige in Vlaanderen. Hij is de patroon van smeden en ijzerbewerkers, en ook van de Vlaamse boeren.

Eligius is Latijn en betekent de uitverkorene. De bekende vormen zijn Elooi, Looi, Leu, en de vreemde vormen Oloi, Eloy, Loy.



Weer of geen weer, tot vorig jaar nog kwam Julien met " Fien " elke keer naar de paardenzegening op Millegem. Dit jaar zal Fien er niet meer bij zijn, ze werd verkocht omdat er voor haar geen werk meer was op de doening aan de Broechemlei. Zo gaat dat in een paardenleven.

DE MILLEGEMFEESTEN

De zoveelste "MILLEGEMFEESTEN" verliepen dit jaar in het zelfde stramien van vorig jaar, alleen het kleuterschooltje was in een nieuw kleedje gestoken zoals we hiervoor reeds uitvoerig schreven. Ook **het weer** volgde het zelfde scenario van vorig jaar : een rotte-nattige week voor de aanvang deed ons het ergste vrezen, doch weerom maakte de weerman – of de Arme Klaren – een uitzondering voor de Millegemvrienden, kortom we hadden veel geluk.

Hoewel de opkomst voor de **kaartavond** op vrijdagavond iets minder was dan vorig jaar zorgden de 64 kaarters voor een goede sfeer in de zaal. Nadat elke speler bij de inschrijving een nummer had gekregen las Stan Van Eccelpoel het reglement van de wedstrijd voor, zodat de avond verder vlekkeloos kon verlopen.

Toen de kaarters goed op dreef begonnen te komen, startte Gust De Wolf de **worstenbol**. Telkens wierpen tien personen met de teerlingen en wie van hen de hoogste worp deed ontving een pond worsten. Deze konden dan ofwel mee naar huis genomen worden ofwel werden zij door de steeds parate **Hot-dog-ploeg** onmiddellijk gebakken en tussen een boterham gelegd om ter plekke verorberd te worden. Kaarters die het te druk hadden lieten iemand anders voor hen "bollen" en vertrouwden er op dat hun vervanger hoog genoeg zou werpen. In elk geval, ruim voor het einde van de kaartwedstrijd waren alle worsten aan de man of vrouw gebracht. Er is dus geen honger of dorst geleden.

Zoals vorig jaar werd ook dit jaar op zaterdag namiddag een **touwtrekwedstrijd** ingericht waaraan 14 ploegen deelnamen. Deze ploegen droegen de kleurrijke namen : Schaepsvonder Mannen / Vriendenkring Scouts / KWB Ranst / KLJ Broechem / Gemeentekrediet Tennis /

Hilde / Millegemduvels / Schaepsvonder Vrouwen / Klas 6A / 7 PK / Pompiers / Squashers / Chiro Jongens / Ceulemans.

Er waren twee trekbanen – met bijhorende touwen – voorzien zodat de wedstrijd onder leiding van het duo Poelmans–Janssens en de scheidsrechters vlot kon verlopen. De jeugd mocht ook haar krachten uittesten : jongens tegen meisjes en dan de hele jeugd tegen de sterkste volwassen ploeg. Tot groot jolijt van de menigte haalde de jeugd het tegen die "sterke beren".

De winnaar van de ganse wedstrijd was KLJ–Broechem, de jeugdbeker ging naar 7 PK en de beker voor Fair Play en de beste vrouwenploeg ging naar Schaepsvonder Vrouwen.

Dit touwtrekken kon lukken dank zij het goede weer en de 28 sponsors waarvan één de bekens en plaketten schonk die na de wedstrijd aan de deelnemers werden overhandigd. De sponsors zorgden voor de bonnetjes waarmee hun ploeg de dorst kon lessen of aan het Hot–Dog–kraam verse krachten konden opdoen.

Voor **het roosterfeest** op zaterdagavond waren 216 personen ingeschreven. Iedereen bleek tevreden en de milde temperatuur zorgde er voor dat ook onder de tent nog laat kon nagebabeld worden. Hoewel de kip, worst, saté en groenten in ruime mate voorzien waren hadden ook de pannekoeken–bakkers nog een goede klandizie.

Tussen saté en worst of kip door werd ook gelegenheid gegeven om zich "*altijd–prijs–lotjes*" van de **reuzetombola** van de zuster aan te schaffen. Waar de zuster al die prachtige prijzen vandaan haalt mag Joost weten, maar de lotjes verkochten als zoete broodjes.

Na zulke dagen is er een hele lijst van mensen die we moeten danken voor hun medewerking en om ze allemaal op te sommen zouden we een telefoonboek nodig hebben. Namen noemen is onbegonnen, dan zouden we er te veel vergeten, we maken uitzondering voor **de weerman**. Er waren de kaarters, worstenbollers, touwtrekkers, sponsors, geroosterde–kip–eters, de mensen achter de toog en garçons. De vele medewerkers voor ophalen en opstellen van materiaal en het afbreken en opruimen zodat het schooltje er 's zondags terug netjes uitzag.

Allemaal hartelijk bedankt !

Video en foto's kijken van de jubilee .

Zoals we in vorig nummer schreven werd het **jubileumgebeuren** van Gust De Wolf en Maria Goor vereeuwigd in een video opname van Ivo Matthé en een reeks foto's van François Van der Heyden. Het spreekt voor zich dat iedereen benieuwd was om nadien hiervan het resultaat nog eens te komen bewonderen. Dit gebeurde in de kleuterschool op 17 september j.l. Er was dien avond veel volk opgekomen en men kon, netjes uitgestald en genummerd, de foto's bekijken en eventueel bestellen. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. De mensen hadden graag een aandenken van dit heerlijke feest en iedereen stond er wel hier of daar op, want François had op geen plaatje gekeken. Na de foto–show werd de video–opname van Ivo *afgedraaid*. Mooie opnamen waren dat en bij deze gelegenheid kregen de mensen die toen niet in het bomvolle kerkje waren binnen geraakt, nog een kans om eens te zien hoe het er vooraan in de kerk aan toe gegaan was. Men kon het allemaal nog eens opnieuw beleven, met toespraken en al.

Mensen die op die avond in de kleuterschool niet konden aanwezig zijn en toch ook graag nog foto's zouden willen bijbestellen kunnen nog altijd bij François Van der Heyden terecht, Profetestraat 76. Bij een latere gelegenheid hopen we ook nog wel eens de opname van Ivo te kunnen tonen, en dat moet niet duren tot Maria en Gust hun diamanten jubilee vieren.

Ze zijn er weer ... de nieuwe maatjes !!!

Voor de **achtste keer** kunnen we de Winterconcerten-reeks in het kerkje van Millegem aankondigen. En om nog even in vis-terminen te blijven, het wordt weerom *het neusje van de zalm*. Ons trouw publiek van liefhebbers van klassieke muziek komt weerom volop aan zijn trekken in het enig mooie en uitzonderlijk akoestisch kader van het kerkje van Millegem. Zij kunnen nu reeds de data in hun agenda noteren.

11 december 1993 – 20.30 u.

LA VITALITA

Werken van o.a. Bach – Mozart –Bocherini

Uitvoerders : **Ruben Claus, fluit**
Renaat Dreelinck, cello
Antoine Tronquo, clavecimbel
Maddy Lodewyckx, viool
Lieve Dreelinck, altviool

15 januari 1994 – 20.30 u.

DOESN'T MATTER

Overwegend vocale arrangementen van Negro-spirituals, Barbershop en Popklassiekers

Uitvoerders : **Leentje Tack, Luc Geurts, Hendrik Van Hooreweghe,**
Ingrid Moerman, Jan De Koninck en Paul Johnson

26 maart 1994 – 20.30 u.

LONDON – LONDEN – LONDRES – LONDRA

Werken van muzikale *immigranten* in Londen rond de eeuwwisseling van de 17e naar de 18e eeuw. O.a. A. Corelli – G.F. Händel – J. Loeillet

Uitvoerders : **Bart Coen, blokfluit**
Sophie Watillon, gamba
Herman Stinders, clavecimbel

*Om geen van deze uitvoeringen te missen, wordt u uitgenodigd om nu reeds uw **abonnement** voor de drie concerten te bestellen door overschrijving van 750,- F. (studenten en 60+ : 650,- F) op rekening nr. 733-1311310-94 van v.z.w. Millegemvrienden te Ranst met vermelding "abonnement concerten". Liefst vóór 6 december 1993.*

Enkele toegangskaarten : 300,- F. (studenten en 60+ : 250,-). Reserveren op tel. nr. 485.58.11, De Boo, Sint-Bernardsstraat 93, 2531 Vremde (Millegem).