

# DE MILLEGEMVRIEND



5e jaargang, nr.5  
oktober 1992

MEDEDELINGSBLAD VAN DE  
V.Z.W. MILLEGEMVRIENDEN

*Verantw. uitgever: F.Schelfhout,  
Herentalsebaan 85, 2520 RANST, tel. 03/353.17.70.  
Bankrekening MILLEGEMVRIENDEN-Ranst: 733-1311310-94*

---





29 november 1992

## SINT-ELOOIVIERING

### in en om Millegemkerk.



We verheugen ons jaarlijks te mogen ervaren dat diverse – ogenschijnlijk tegengestelde – belangengroepen te Millegem samenkomen en vieren.

Niettegenstaande een viering zoals deze een folkloristische tint wordt aangesmeerd, blijft Sint-Elooi bij uitstek het boegbeeld van eenvoud, rechtvaardigheid, stielkennis en beroepsfierheid. Hij geeft ons nog steeds een opdracht – ongeacht de maatschappelijke taken die ons werden toegekend – en de kans om onszelf te toetsen aan een voorbeeld die de evangelische waarden en opdrachten kon verzoenen met de meest eenvoudige en nederige karwijen in de vaderlijke smidse als met zijn omgang in de hoogste maatschappelijke sferen, waar verdrukking, uitbuiting en corruptie de enige middelen waren om aanzien en macht te bestendigen.

Als geen ander heeft Sint-Elooi, door vele eeuwen heen, diverse maatschappijvormen en experimenten getrotseerd, Sint-Elooi is en blijft eigentijds.

#### 11 uur Plechtige Sint-Elooisviering.

Muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie "DE VERBROEDERING" Wommelgem.

#### 11 uur Sint-Elooi Ommeganck.

Ruiters en traktoren verzamelen aan de Boerenkrijglaan om vandaar – via Ranst-dorp – stoetsgewijs naar Millegem op te trekken.

#### 12 uur Aansluitend aan de H.Misviering aankomst van de Sint-Elooi Ommeganck en zegening der paarden, pony's, land- en tuinbouwtractoren en alaam.

## Niet te warm, niet te nat !

Zo hadden we in ons laatste nummer het "weer" toegewenst aan de drie sportieve Millegemse stappers die het voor de zoveelste keer gingen wagen om de 100 kilometer-lange Dodentocht in Bornem aan te vatten. Of we er eigenlijk iets aan te vertellen hadden weten we niet, maar ze kregen dat weer waarvoor vroeger veel eieren naar de Arme Klaren werden gedragen.

Tussen die bende van vijfduizend ongeduldigen die op vrijdagavond 14 augustus in Bornem gereed stonden om binnen de 24 uur 100 kilometer te voet af te leggen, waren opnieuw onze drie Millegemse stappers klaar voor de start waarvoor het sein om 21 uur werd gegeven. De meeste mensen zaten dan in Millegem rustig voor de T.V., "laat Fons en Frans maar stappen, wij drinken nog iets en dan bed in... en we horen morgen wel of ze het gehaald hebben". Zo gaat dat.

't Is nu al traditie geworden dat na de nachtelijke stap-partij enkele kurieuze supporters van Millegem hun nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen en reeds vroeg in de morgen op het "parcours" een kijkje gaan nemen om te zien of ze wel echt meedoen. Niet dat ze denken dat Frans en Fons en zijn zoon Johan leugenaars zijn of zo, maar 't is bijna ongelooflijk zomaar 100 kilometer te voet lopen in deze tijd. Zo wordt dan op het feest van O.L.Vr.Tenhemelopneming om 5 uur 45 getelefoneerd vanuit Millegem naar het coördinatie-centrum te Bornem en daar wordt gezegd dat Frans Sweert en Fons Vertommen om 5 uur 26 te **Steenhuffel** voorbijgestapt zijn. Dan hebben die mannen reeds 54 kilometerkens in de benen. Dus vliegenvlug vanuit Millegem "met de auto" naar **Opwijk**, dat is een goeie 11 km verder dan Steenhuffel, daar moeten we hen kunnen begroeten. En inderdaad komen Frans en Fons om 7 uur 20 met flinke pas de controle-post in Opwijk binnen gestapt. Aan het stappen merkt ge

niet dat ze er al 65 km hebben opzitten, Frans ziet er naar onze mening een beetje bleker uit dan we dat gewoon zijn en Fons bloost iets meer dan hij op Millegem pleegt te doen, maar dat mag vandaag. Fons vertelt dat zijn zoon Johan nog volgt op eigen tempo, die bevindt zich tussen de vierduizend die nog moeten komen.



*... de voeten laten we niet zien ...*

*In Opwijk even poseren met de supporters en dan weer verder...*

Lang valt er niet te praten met onze stappers op zo een controle-post. In de rapte iets drinken of een kleinigheid eten en weer wegwezen, zo gaat dat. In Buggenhout, na 72 km, zien we



hen weer om 8 uur 40 en dan gaan we nog eens een kijkje nemen in Lippelo waar ze om 10 uur 20 aankomen na 80 km afgelegd te hebben. De laatste loodjes... zeg maar kilometers, maar toch die 20 overige kilometerkens zullen ze ook nog wel rondmaken, want aan de aankomst in Bornem staan naast de familie ditmaal ook rector Belmans en zuster Solie de Millegemse vrienden op te wachten, de zuster wou dat ook met eigen ogen eens gezien hebben vertelde ze ons en daar heeft ze zeker geen spijt van gehad.

Volgend jaar hopen de stappers weer opnieuw te beginnen in Bornem "als 't God belieft en 't weer en de voeten het toelaten". En de Millegemse supporters zullen het ook wel niet kunnen laten om weer eens te gaan kurieuzeneuzen. Frans Blijft in elk geval dagelijks trainen en Fons is regelmatige klant bij de "Ranstuilen" om zijn conditie in form te houden. Liefhebbers kunnen altijd bij hen terecht voor goede raadgevingen.

**OOK VOOR DE MILLEGEMFEESTEN** was "het weer" van de partij. Niemand had het kunnen denken dat, na de lange regenperiode die ons begin september geteisterd had, we nog ooit de zon over Millegem zouden zien schijnen. Maar het kwam allemaal "*in de sjacoe*". Zoals ieder jaar was **men** reeds weken op voorhand met de vele voorbereidingen begonnen en de laatste dagen sprongen steeds méér en méér mensen in de bres om alle activiteiten te doen lukken. Het is op het eerste gezicht niet voor te stellen hoeveel helpers met de voorbereiding van onze jaarlijkse feesten betrokken zijn. Er moet van alles aangehaald... en terug weggedaan worden. Tenten, grote en kleine, tafels en stoelen, koffiezetapparaten en nog een hele waslijst van dingen die bij zo'n organisatie komen kijken.

Vrijdag op de **kaartavond** was er een goede opkomst. Er moest nog wel even naar een 88-ste man (of vrouw) gezocht worden om de laatste ploeg voltallig te kunnen maken, maar dat lukte dan toch. Zo kon men, nadat Stan Van Eccelpoel het reglement had voorgelezen, vol ijver beginnen om ieder voor zich de meeste slagen binnen te halen. Doch, geef toe, ge moet ook nog de goeie kaarten bedeed krijgen, met andere woorden ook een beetje geluk hebben. Dorst hoefde er niet geleden te worden, want tappers en "garçons" stonden paraat. En wie in de late uurtjes honger kreeg kon rekenen op de **hotdog-ploeg**, die reeds vele jaren van de partij is als de Millegemvrienden ergens iets organiseren. Daarnaast hadden we als vaste waarde op de zoveelste kaartavond natuurlijk ook de **worstenbol**. Gust De Wolf kent daar de knepen van en kiest steeds een goede assistent om hem bij te staan, want met de teerlingen mag niet gesjoemeld worden, alles moet netjes verlopen en de winnaars die niet konden wachten om hun pond worsten mee naar huis te nemen konden zoals steeds terecht bij de **bakploeg**.

Voor de eerste maal hadden we dit jaar een **touwtrekwedstrijd** op onze Millegemfeesten georganiseerd. Dat is een formidabel succes geworden. Er werd gezocht naar **sponsors** die elk 1.000 frank gaven en hiervoor consumptiebonnen in ruil kregen waarmee zij hun ploeg touwtrekkers na elke trekbeurt ruimschoots hun dorst konden doen lessen. **23** sponsors hielpen ons op deze wijze en ook bekens en medailles die na de wedstrijd werden uitgereikt werden gesponsord. Vermits **17 ploegen touwtrekkers** kwamen opdagen werden deze opgesplitst in twee reeksen om de wedstrijd die om 14 uur begon af te kunnen ronden vóór 17 uur. Het was een hele karwei voor het duo Janssens-Poelmans om de organisatie in goede banen te leiden, maar het lukte perfect. Er was voor twee dikke stevige touwen gezorgd en dat was maar nodig ook, want amaa wat werd er gesleurd zeg. De Millegemvrienden hebben ooit John Massis naar Millegem gehaald, maar toen wisten ze nog niet dat er zulke krachten zo kortbij wonen. Op het einde van de wedstrijd kon de jury de ploeg met de naam "**Klas 6**" als overwinnaar bekronen. Als *beste vrouwenploeg* werd "**Tennis Vrouwen**" bekroond en als *Fair-play-jeugdploeg* kwamen de "**Duveltjes**" uit de bus.





*Wie niet hoeft te trekken kan er wel mee lachen...*

Een touwtrekwedstrijd, daar moeten we volgend jaar weer aan denken !

Tijdens de touwtrekwedstrijd was de zuster begonnen met haar **reuzetombola** en er waren zoveel prijzen dat de tombola doorliep tot tijdens de avondbarbecue. Ook deze tombola was weer een topper. De zuster lukt er in om elk jaar méér en nog mooiere prijzen van de **milde schenkers** te bekommen. Op die manier komt er natuurlijk ook méér zaad in het bakje – we moeten het maar zeggen zoals het is – en ook de **lotjeskopers**, die dat graag doen, zijn tevreden en gaan met prachtige prijzen naar huis.

Ook de barbecue kende weerom een grote opkomst. Bij het afsluiten van de inschrijvingsdatum was het maar pover gesteld, maar daarna bleven de inschrijvingen maar binnen komen. Het was dan ook een hele toer om de 252 hongerige magen een plaatske te bezorgen. Zowel de zaal van de kleuterschool als de gang en de grote tent zaten propvol. Eigenlijk hadden er niet veel meer mogen bij komen, want ge moet de mensen toch fatsoenlijk een plaatske kunnen geven, maar diegenen die er waren hebben lekker gegeten en gedronken. Misschien bouwt de school ooit nog een zaal bij, dan zorgen we er wel voor dat ook die gevuld wordt.



**Iedereen van harte bedankt !** De kaarters die vrijdagavond naar Millegem kwamen, de touwtrekkers, de mensen die op zaterdagavond lekker kwamen smullen, en de ontelbare medewerkers en helpers die ons hielpen om het feest te doen lukken. Om hen allemaal op te sommen zouden we een hele "Millegemvriend" nodig hebben. Sponsors van de touwtrekwedstrijd, de vele milde schenkers van de prijzen van de tombola, diegenen die hielpen om alles aan te halen... en terug weg te brengen, zij die alles hielpen op te stellen... en afbreken en alles netjes opkuisen zodat 's maandags onze kleuters terug in proper lokalen konden terugkeren. En bedankt directie en personeel van de kleuterschool waar alle Millegemvrienden altijd welkom zijn.

## MONUMENTENDAG

Voor het eerst werd dit jaar, tijdens de monumentendag op 13 september, ook het kerkje van Millegem de ganse dag voor bezoekers open gehouden. Het was niet de grote toeloop zoals men die in de steden kende, doch wij mochten vaststellen dat het voor vele bezoekers de eerste keer was dat zij bij deze gelegenheid met ons kerkje kennis maakten. Wel waren zij verrast dat dit kerkje zo mooi was van binnen, want de meeste mensen waren reeds met de fiets of al wandelend door Millegem getrokken, doch zij stonden dan voor een gesloten deur. Ook regelmatige kerkgangers wipten even binnen en kwamen eens rustig van dichtbij de gerestaureerde antependia bekijken. (Van het laatst gerestaureerde O.L. Vrouw-antependium staat nu een foto op de voorpagina zoals vorige maal werd aangekondigd, het Sint-Antonius-antependium stond in het december-nummer van 1991.)

Hoewel wij niet de grote massa volk op de been kregen voor een bezoek aan Millegem – het kerkje zou toch immers een reuze toeloop niet kunnen verwerken – bleek wel uit de lovende reacties van de bezoekers dat wij volgend jaar dit initiatief zouden moeten herhalen. Misschien mag er dan iets meer publiciteit voor gemaakt worden.

## Het talud nadert zijn voltooiing.

In juni 1992 schreef Walter Verhaeghe in De Millegemvriend : " *Van rode en wit-gele bloemen* ". Dit naar aanleiding van het prachtig bloementapijt van Kamille en Klaprozen dat ontstaan was na het bouwen van het muurtje rond het talud rond de kerk. Doch Kamille en Klaprozen rond Millegemkerk dat behoort nu tot het verleden. Nadat het muurtje door een aannemer in september 1991 werd gebouwd, zou het gemeentebestuur in eigen beheer voor de verdere afwerking van het talud zorgen. Er diende nog heel wat kubieke meter grond aangevuld te worden en daarna kon gras ingezaaid worden. Bij deze gelegenheid zorgde de technische dienst van de gemeente ook voor het heraanleggen en ophogen van het voetpad in kassei rond de kerk. Dit is thans voltooid en het werk mag gezien worden.

Het muurtje rond het talud gaf op zich zelf reeds een prachtige verfraaiing van de omgeving van het kerkje, doch het werk dat de gemeentewerklieden hebben gepresteerd zet de kroon op het werk. Onze dank voor wat die mensen hebben gepresteerd. Er werd ook bij deze gelegenheid een kasseiweg aangelegd naast het muurtje tot aan de derde oprit langs de toekomstige te leggen autoparkeerplaats. Het is nu nog even een paar maanden geduld hebben tot het gezaaide gras is opgegroeid. Er wordt aan de misgangers en bezoekers gevraagd om het bezaaide talud tijdelijk niet te verstoren dan kunnen we in de lente vast rekenen op een mooi groen grastapijt.



## ONZE WINTERCONCERTEN

In november 1992 start de zevende concertreeks die de Millegemvrienden in het kerkje van Millegem organiseren. Traditiegetrouw worden deze concerten gehouden op een zaterdag en starten telkens stipt om 20.30 uur. De presentatie van de concerten gebeurt door Rogier Melis.

**28 november 1992**

### Solisten van het Vocaal Ensemble **Camerata**

**o.l.v. Rosette Van de Cauter**  
Klavier : **Gert De Beuckeleer**

Werken van Telemann, Bach, Händel, Mozart, Schubert, Wagner.

**30 januari 1993**

### **Quartetto d'Oro**

**Francis Poskin, fluit**  
**Reinilde Leyers, viool**  
**Béatrice Derolez, altviool**  
**Peter Van der Weerd, cello**

Werken van Mozart, Rossini, e.a.

**27 maart 1993**

### **Beaux-Arts Brass Quintet**

**Alain De Rudder, trompet**  
**Leo WOUTERS, trompet**  
**Dries Geeraert, hoorn**  
**Gunter Carlier, trombone**  
**Guy Audenaert, tuba**

Gevarieerd programma uit Barok-, Klassieke- en Moderne periode.

Na elk concert kan men napraten met de uitvoerders bij een drink en een hapje in de gezellige lokalen van het dagverblijf " Leef " , Herentalsebaan.

*Om geen van deze uitvoeringen te missen, wordt u uitgenodigd om nu reeds uw **abonnement** voor de drie concerten te bestellen door overschrijving van 750,- F. (studenten en 60+ : 650,- F) op rekening nr. 733-1311310-94 van v.z.w. Millegemvrienden te Ranst met vermelding "abonnement concerten". Liefst vóór 20 november 1992.*

*Enkele toegangskaarten : 300,- F. (studenten en 60+ : 250,-). Reserveren op tel. nr. 485.58.11, De Boo, Sint-Bernardsstraat 93, 2531 Vremde (Millegem).*

## **NOG VOOR MUZIEKLIEFHEBBERS**

Wel in het kerkje van Millegem, doch niet in de concertreeks ingericht door de Millegem-vrienden :

**Zaterdag 21 november te 20.30 uur**

**Korenconcert**

### **" Rejoice in the Lord "**

**Religieuze Engelse koormuziek door :**

**Kamerkoor Waelrant uit Borgerhout o.l.v. Marleen De Boo**

**Kamerkoor Sine Nomine uit Schoten o.l.v. Noelle Schepens**

**Harp : Karen Peeters**

Inkom : 300,- F. (Studenten en 60+ : 250,-). **Op voorhand** te bestellen bij : De Langhe - De Boo, tel. 458.39.86

## **EN OOK NOG VOOR MUZIEKLIEFHEBBERS**

Ten voordele van het dagverblijf " LEEF ".

**Zondag 20 december 1992 te 15 uur.**

**Eveneens in het kerkje van Millegem.**

### **KERSTCONCERT**

Inkomprijs : 200,- F.  
Steunkaarten : 100,- F.

Kaarten verkrijgbaar bij v.z.w. LEEF, Herentalsebaan 19 te Ranst. Tel. 485.75.49

Na het concert kan men gezellig in de lokalen van LEEF een koffie drinken en- of een broodje eten.