

DE MILLEGEMVRIEND



5e jaargang, nr.4
augustus 1992

MEDEDELINGSBLAD VAN DE
V.Z.W. MILLEGEMVRIENDEN

*Verantw. uitgever: F.Schelfhout,
Herentalsebaan 85, 2520 RANST, tel. 03/353.17.70.
Bankrekening MILLEGEMVRIENDEN-Ranst: 733-1311310-94*



Kippen braden voor het kerkje van Millegem.

IN DE TWEEDE HOEVE... vanaf de Eikeboom

Je weet wel die boom waar wij het in ons vorig nummer ook over hadden. Om nog duidelijker te zijn : als je van het Stenenkruis komt, langs de Herentalsebaan en dan de Groenenbroekstraat inslaat. De eerste hoeve, daar woont nu Jan Boonen, maar vroeger woonde daar eeuwen de familie De Ridder (daarover vertelden we reeds in ons juni-nummer 1991).

En dan de volgende hoeve : juist, wij stuurden er vroeger Jos Kennes uit Lier naar toe en hij maakte toen voor ons een boeiend artikel dat in "De Millegemvriend, mei 1989" verscheen over Frans Beullens en zijn geliefde en beroemde paarden.

Wij trokken er weer naar toe om eens te praten met de moeder van Frans Beullens, Maria VERHEYEN. Zij is 88 – we mochten dat eigenlijk niet verklappen – en heeft er nu al 68 jaar Millegem opzitten, want bij haar huwelijk in 1924 met Jef Beullens kwam zij zich op het Groenenbroek vestigen.

De hoeve zag er toen nog heel anders uit en werd in 1947 praktisch volledig nieuw gebouwd, maar Maria – of zeggen we maar moeder Beullens – kan het nog precies aanwijzen waar de voordeur was en hoever de "moos" kwam en waar de stallen en koten en het bakhuis stonden.

Maar eigenlijk begint ons verhaal over de familie **BEULLENS** in **Oelegem**, in de tijd dat de vaart er nog niet lag. Trouwens onze Koning Albert was bijlange nog niet geboren, er kon dus nog geen Albertkanaal gegraven worden. Wie er wel was in Oelegem, dat was ne zekere **Petrus BEULLENS**. Petrus trouwt in 1777 te Ranst met ene **Anna VERHAGEN**.

Het gezin van Petrus vestigt zich te Ranst, waar (naar ons bekend) vijf kinderen werden geboren. Het jongste van deze vijf kinderen was **Franciscus**, in 1791 geboren, dus nog vóór de franse bezetting in onze streek. Bij de doop van Franciscus Beullens was Franciscus Verbiest, *wonende in Millegem*, peter en Magdalena Smidts, inwoonster van Oelegem, meter.

Franciscus Beullens trouwt met **Anna Maria DE RYCK**, die in 1791 in Millegem–Vremde geboren was. Het gezin vestigt zich in Wommelgem, waar vier kinderen geboren worden. Als Anna Maria De Ryck in 1839 te Wommelgem overlijdt, hertrouwt Franciscus met Anna Catharina **RENDERS**, geboren te Broechem. Franciscus Beullens, die landbouwer was, overlijdt te Wommelgem in 1865.

De oudste zoon van het gezin Beullens– De Ryck, **Joannes Franciscus BEULLENS** – die in 1824 te Wommelgem geboren was – blijkt in Borsbeek te hebben gewoond toen hij in 1855 naar Ranst kwam.

Hij huwt in 1856 te Oelegem met **Anna Theresia CLAES**, die in 1825 te Halle was geboren. Joannes Franciscus en Anna Theresia overlijden beide in Ranst, respectievelijk in 1884 en 1890. De overlijdensakte van Anna Theresia Claes vermeldt dat zij overleed in de Sint–Antoniusstraat nummer 8. Maar we moeten wel vermelden dat in die tijd de Sint–Antoniusstraat niet lag waar zij nu is, doch wel daar waar nu de Herentalsebaan is, zij kwam tot aan de Cijnshoeve.

In het gezin Beullens– Claes werden te Ranst vier kinderen geboren. In de doopakte van de jongste dochter, Anna Catharina Josephina – die later met Joannes Julianus Van de Weerd trouwt – vermeldt de pastoor dat zij geboren is in *Millegem Ranst*. De oudste zoon, **Francis–**

cus BEULLENS, geboren te Ranst op 29 januari 1858, huwt in 1888 met **Maria Ludovica ("Wiske") GOVAERTS**.

Franciscus Beullens blijft na zijn huwelijk aanvankelijk in Ranst wonen, waar een eerste kind, Joannes "Augustinus" geboren wordt. Daarna verhuist hij en gaat naar Wommelgem waar zijn tweede kind, Maria Josephina in 1892 geboren wordt. Maria Josephina Beullens trouwt met Petrus "Ludovicus" Notelteirs en gaat in de Kriekenstraat wonen. Het gezin van Franciscus Beullens en Wiske Govaerts komt rond 1894 terug in het huis van zijn moeder – die ondertussen overleden is – wonen. Het is het huis in de toen nog genoemde Sint-Antoniussstraat zoals we hierboven hebben vermeld. Wie nu exact wil weten waar dat huis stond moet eens gaan kijken op de Herentalsebaan nummer 110. Het huis is enkele jaren geleden wel vernieuwd. Na dat Frans Beullens in 1906 verhuisde kwam Josephus Hubertus Wouters, jachtwachter, in dit huis wonen. Om zich een beeld te vormen van de omgeving van dit huis rond de eeuwwisseling, vertrekt men best aan het kruispunt van de Herentalsebaan met het Stenenkruis. Merk op dat er toen op Millegem nog geen verharde wegen bestonden. Op het kruispunt stonden vier hoeven, waarvan onlangs nog de oudste werd afgebroken, de andere werden al vroeger vernieuwd. In de richting van Millegem ontmoeten we eerst aan de linkerkant – ietwat van de straat afgelegen – de Cijnshoeve, ook Populiere hoeve genoemd. Dan een beetje verder rechts het huis waar de familie Beullens woont (thans Herentalsebaan 110). Tot aan de Groenenbroekstraat staan er geen huizen meer en de eerstvolgende burens zijn dus de familie De Ridder in de Groenenbroekstraat.

In dit huis (Sint-Antoniussstraat) worden nog twee kinderen geboren : Maria Rosalia, geboren in 1894, die met Petrus Gummarus Notelteirs trouwt en dan ook in de Kriekenstraat gaat wonen en **Gummarus Josephus ("Jef") BEULLENS** die in 1899 geboren wordt.



Frans BEULLENS en Wiske GOVAERTS, de laatste twee die nog op het kerkhof van Millegem werden begraven.

In 1906 besluit Frans Beullens om de hoeve in het Groenenbroek aan te kopen. Het is nog de oude doening met achteraan een omwald hof. Frans woont nu recht over de kerk van Millegem en ziet als hij uit de deur stapt de torenspits boven de notebomen uitsteken. Het ganse gezin is er ook getuige van hoe de Duitsers in de oorlog 1914-18 deze notebomen onverbiddelijk neerhalen. Op 4 juli 1931 overlijdt de moeder, Wiske Govaerts en zij wordt als van-



Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen van Ranst 1844 :

De hoeve "De Ridder" behoorde in 1844 toe aan Anna Catharina Hens, die sinds 1840 weduwe was van Petrus Josephus De Ridder.

De hoeve waar Frans Beullens in 1909 zijn intrek nam, behoorde in 1844 toe aan Emmanuël Antoine Werbroeck, makelaar te Antwerpen. Bemerkt achter de hoeve de omwalde hof en het van het woonhuis verwijderd staande bakhuis.

zelfsprekend op het kerkhof van Millegem begraven. Het jaar nadien op 16 april 1932 sterft ook Frans Beullens en wordt naast zijn echtgenote *"ten grave gedragen"*. In die tijd werd men nog letterlijk *"ten grave gedragen"*, het waren de burens – sterke mannen – die vanuit de hoeve, op een draagbaar, de lijken naar het kerkje van Millegem droegen.

Op de zolder boven het orgel in de toren van het kerkje van Millegem staat nog de oude draagbaar die voor de begrafenissen op Millegem werd gebruikt. De lijken werden er mee van het sterfhuis afgehaald en door twee personen naar de kerk gedragen. De dragers gebruikten hierbij wel een *"kruizeel"* om de last op de schouders over te brengen. Meestal waren er vier dragers die elkaar om beurten aflosten. Het was ook traditie dat ongehuwde personen door ongehuwde mannen werden gedragen. Frans Beullens en zijn vrouw Wiske Govaerts zijn de laatste twee die – zestig jaar geleden – met deze draagbaar naar het kerkje werden gebracht. Het eenvoudig meubelstuk werd nooit in een inventaris opgetekend, doch het is een stille getuige van een geschiedenisperiode die op Millegem in 1932 werd afgesloten. Laat het een plaatske behouden in het kerkje.



Draagbaar die te Millegem bij de begrafenissen werd gebruikt.

Frans en Wiske rusten samen naast elkaar niet ver van de ingang van het kerkje van Millegem. Zij waren de laatste twee die nog "op Millegem" werden ter aarde besteld. Hun zerken bleven nog overeind tot half van de jaren zestig. Nadat de stenen kruisen beiden tegen de grond waren gevallen werden zij spijtig genoeg door de gemeentediensten ontruimd. Misschien wordt ooit, als het talud terug hersteld wordt, een symbolisch kruis opgericht ter nagedachtenis van de vele honderden die gedurende eeuwen rond het kerkje van Millegem werden te ruste gelegd.

Ondertussen was de jongste zoon van Frans en Wiske, **Jef BEULLENS** (° 1899), die in 1924 gehuwd was met **Maria VERHEYEN** op de hoeve blijven wonen en werd hun huwelijk gezegend met vier kinderen : Maria Ludovica, Julia Maria Francisca, Franciscus Emilius en Yvona Regina Ludovica. Jef Beullens laat in 1947 de hoeve afbreken en vernieuwen zoals wij ze thans kennen. Jef overleed in 1972, doch ondertussen was zij zoon **Frans BEULLENS** in 1955 getrouwd met **Maria GORIS** en zij bleven de hoeve verder uit baten en wonen er nog samen met de moeder van Frans. De Millegemvrienden kunnen bij de familie Beullens steeds terecht voor hulp en materiaal voor de Millegemfeesten en Frans Beullens blijft enthousiast voor de attractie zorgen in het Millegemse landschap : prachtige Brabantse boerenpaarden zoals ze nog zelden te zien zijn.

Blz. 6 : Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen van Ranst 1844 :

Weg n° 24 : (thans Groenenbroekstraat) wordt omschreven : "Chemin du hameau dit Groenenbroek au chemin dit Herentalschebaen". Deze weg werd toen genoemd : Schoubroekstraet, hij was 4,58 m breed en 369 m lang.



ONZE KERKUIL.

In ons oktober-nummer van vorig jaar bracht Eric Lambrechts uit Lier, bestuurslid van "De Wielewaal", een bijdrage over de **Kerkuil** en de resultaten van het plaatsen van een "Uilenbak" in het dak van het kerkje van Millegem. Op 12 juni 1992 bracht Eric weerom een bezoek aan Millegem om de bak te inspecteren. Er bleken een groot aantal "braakballen" aanwezig te zijn, doch er was geen broedsel geweest. Er nest dus wel een kerkuil, maar dat is dan een "solitair" zoals dat in Wielewaalkringen wordt genoemd, dus geen koppel en bijgevolg ook geen jongen. Duimen voor volgend jaar, misschien vindt onze Millegemse kerkuil dan wel een partner. Omwoners van het kerkje zien af en toe onze uil 's avonds wel rondvliegen om zijn prooi te vangen. Het schijnt een prachtig beest te zijn. De veldmuizen denken daar echter anders over.

ANTIPENDIA ANNO 1720.

Wie "De Millegemvriend" van april 1988 nog bezit kan eens terug de bijdrage lezen over de restauratie van onze antipendia. Hierin brachten wij een uitvoerige beschrijving over de schenker van deze altaar-voorstukken en de illustraties van het O.L.-Vrouwantependium. In het december-nummer van 1991 konden we beelden brengen van het eerste antependium dat terug in de kerk werd geplaatst, dit van Sint-Antonius. Bij het samenstellen van dit nummer is het tweede antependium, dit van O.L.-Vrouw, ook bijna klaar voor verscheping naar Millegem. Rond 15 augustus hopen wij dit in ons kerkje te hebben en waarschijnlijk wordt dan het titelblad van "De Millegemvriend" in oktober getooid met een afbeelding van dit gerestaureerde en opnieuw ingelijste doek.

MONUMENTENDAG.

Er werd ons gevraagd om tijdens de *monumentendag* op **zondag 13 september** (dus de dag na de Millegemfeesten) voor toezicht te zorgen om het kerkje de ganse dag voor het publiek open te houden. We zullen hiertoe de ganse periode met minstens twee personen aanwezig zijn. De juiste verdeling van de uren zal nog geregeld worden.

De monumentendag van de vorige jaren kende overal een grote toeloop en we verwachten dus ook nu voor Millegem veel bezoekers. Kom dus gerust met uw familie of vrienden die ons kerkje nog niet zouden kennen eens een kijkje nemen op die dag. Na de schoonmaakbeurt van de lente van dit jaar mag ons kerkje gerust aan iedereen getoond worden. Ook de restauraties van kalvarie en antipendia waarvoor Millegemvrienden hebben gewerkt mogen met fierheid getoond worden. We hebben niet voor niets kippen gebraden, concerten ingericht, de Antoniusvieringen georganiseerd en een lange reeks Millegemfeesten tot een traditie gemaakt om *zaad in het bakje* te krijgen. Dit zaad begint nu ook vruchten te dragen en we doen verder.

Wanneer we dit schrijven ...

... weten we nog niet of ze het zullen halen. Onze Millegemse stappers trekken in elk geval op 15 augustus weer naar Bornem om daar maar liefst **100 km** te voet af te stappen. Voor Frans Sweert is dat de vijfde keer en voor Fons Vertommen derde keer. Johan Vertommen die vorig jaar voor de eerste keer succesvol meestapte, gaat ook opnieuw meedoen. Wij wensen hen allen veel succes en als 't kan wat meeval met het weer, niet te warm, niet te nat ! Hadden we het maar voor het zeggen.

Gevraagd :

ter gelegenheid van de jaarlijkse Millegemfeesten in de kleuterschool.

- **Kaartliefhebbers** : voor de Kaartavond op **vrijdag 11 september**

10.000 fr. vooruit - Inleg : 100,-
 Inschrijven : 19 uur - Begin : 20 uur
 Slagen halen, ieder voor zich.

- **Worstenbollers** : er kan gebold worden de ganse avond tijdens het kaarten, wie een pak worsten wint kan deze ter plaatse laten bakken... en opeten.

- **Koordtrekkers** : dit is een nieuwigheid dit jaar.
 Begin op **zaterdag 12 september** om 14 uur.

Verenigingen, burens, vrienden of families kunnen een ploeg samenstellen om touw (zeel of koord) te trekken. De Millegemvrienden zorgen voor een stevige koord en de sponsors zorgen dat de trekkers op tijd hun dorst kunnen lessen.

- **Supporters** : om de touwtrekkers aan te moedigen.

Kom met uw kinderen en vrienden of familie om de touwtrekkers aan te moedigen, er zijn pannenkoeken en men kan er bij een drankje gezellig babbelen.

- **Mensen met eetlust** : voor de Barbecue die reeds twee jaar een succes was.

Op **zaterdag 12 september** vanaf 18 uur.
 Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

- **Helpers** : om alles voor te bereiden.

- Tenten rechtzetten en nadien afbreken.
- Tafels en stoelen aanhalen en klaarzetten.
- Worstenbakkers(-sters).
- Tappers en glazenwassers.
- De kleuterschool na het feest terug proper maken (zondag morgen).

- **Garçons** : om voor de dorstigen de nodige drank aan te brengen.

Vooraf jongeren - jongens en meisjes - die ofwel tijdens de kaartavond, tijdens het touwtrekken of de barbecue een handje willen toesteken.

Kandidaten "helpers" en "garçons" moeten zich dringend bij een van de bestuursleden melden. We hebben er eigenlijk nooit te veel.

**MILLEGEMFEESTEN
 11 & 12 september 1992**