

# DE MILLEGEMVRIEND



MEDEDELINGSBLAD VAN DE  
V.Z.W. MILLEGEMVRIENDEN

*Verantw. uitgever : F.Schelfhout,  
Herentalsebaan, 85, 2228 Ranst.  
tel. 03/353.17.70*

*Bankrekening MILLEGEMVRIENDEN-Ranst :  
733-1311310-94*

3e jaargang, nr.4 - augustus 1990

---



## De familie STORMS op Millegem.

Op 18 augustus 1823 werd in Lier Franciscus STORMS geboren, hij was de zoon van Jacobus en Joanna Catharina HERDEWYN. Franciscus leert een meisje uit Ranst kennen en... hij trouwt er mee. Dat meisje is Joanna Maria AERTS, geboren te Ranst op 13 mei 1814 als dochter van Egidius en Anna Catharina THYS (1).

Het gezin van Franciscus Storms komt zich op 4 april 1850 van uit Vremde op Millegem vestigen in de Kerkstraat nummer 4. Wat men vroeger Kerkstraat noemde was het huidige stuk van de Sint-Antoniussstraat vanaf de kerk tot aan de Herentalsebaan. Er stonden toen slechts zeven huizen, dit op de hoek waar thans Van Doren woont meegerekend. We kennen uit dit gezin twee kinderen: Maria Elisabeth, geboren te Ranst op 5 mei 1851 en overleden te Hove op 23 maart 1930 en Petrus Ludovicus, eveneens geboren te Ranst op 24 februari 1854.

Petrus Ludovicus Storms huwt te Ranst op 30 april 1879 met Joanna SENDEN uit Oelegem. Hij blijft op Millegem wonen in het huis van zijn ouders die in oktober 1879 verhuizen naar de Kloosterstraat (thans Gasthuisstraat), waar de moeder overlijdt in 1883 en de vader in 1892. In het gezin van Petrus Ludovicus worden elf kinderen geboren tussen 1879 en 1898. Petrus Ludovicus komt aan de kost als *dagwerker* zoals dat heet, hij begint stilaan als kleine landbouwer en er wordt een herberg gehouden. Op 30 mei 1909 overlijdt Petrus Ludovicus, dus nog voordat de eerste wereldoorlog uitbreekt, waar een van zijn zonen - Franciscus - als soldaat sneuvelt.

Koning Albert beslist op 31 juli 1914 tot een algemene mobilisatie van het Belgisch leger om ons land te beschermen tegen een mogelijke inval van de Duitsers. Op Millegem betekent dit concreet dat ook Frans Storms *onder de wapens* geroepen wordt. Frans, die gehuwd was met Maria Cornelia Suykerbuyk, was toen reeds verhuisd naar Antwerpen waar hij op de Paardenmarkt een winkel hield waar ondermeer groenten werden verkocht die op Millegem werden gekweekt.

Het werd menens met de oorlog, want op 4 augustus 1914 steken de Duitse troepen de Belgische grens over bij Gemmenich. De eenheid waartoe Frans Storms behoorde was opgetrokken naar Boninne, een dorpje van toen ruim 600 inwoners op 6 km ten noorden van Namen. Boninne werd door de Duitse artillerie gebombardeerd vanaf vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Wanneer de Duitsers deze zondagnamiddag te Boninne binnentrekken steken ze nog eens een 50-tal huizen in brand zodat het dorp bijna geheel verwoest werd. Het is op 23 augustus dat Frans Storms hier sneuvelt. Hij is eigenlijk het eerste oorlogsslachtoffer uit Ranst. Op 5 oktober 1914 sneuvelt ook Frans Peeters, de zoon van de brouwer rechtover de kerk van Ranst; hij was echter in Broechem geboren. Bij het einde van de tweede wereldoorlog, op 28 september 1918 sneuvelt dan eveneens nog Victor Vlamincx uit Ranst. Toen na de oorlog het oorlogsmonument aan de kerk van Ranst werd opgericht, stonden

(1) Egidius AERTS en Anna Catharina THYS zijn ook de betovergrootouders van Louis en Gust Aerts van de Herentalsebaan.



4. Ranst Monument der Gesneuvelden 1914-18



alleen de twee laatst vermelde gesneuvelden hierop vermeld. De naam van Frans Storms werd niet vermeld omdat hij naar Antwerpen was verhuisd, maar de rouw werd wel aangevoeld op Millegem waar zijn moeder en broers en zusters achterbleven. We weten niet of zijn naam ergens in Antwerpen op een monument werd vermeld. De moeder van Frans Storms, Joanna Senden overlijdt op 28 juni 1924.

In den bloei zijner jaren heeft hij zijn leven  
geslachtofferd tot heil en verdediging van ons  
dierbaar Vaderland.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MIJNHEER

**Frans STORMS**

ECHTGENOOT VAN DAME

**Maria- Cornelia Suykerbuyk**

*geboren te Ranst den 17 Januari 1881  
en gesneuveld op het oorlogsveld te Boninnes,  
den 23 Augustus 1914*

Lid van den Bond van 't H. Hart  
Ridder der Orde Leopold II

De Heer had hem begaafd met een deugzaam  
en rechtvaardig karakter, daarom zal zijne gedach-  
tenis in zegening blijven.

Met kloeken moed trok hij ten strijde en als  
een moedig soldaat is hij gevallen op het veld van  
cer.

Vaarwel, beminde Echtgenoot, vaarwel ! 't is  
aan U en aan onze geliefde Familie dat de zorg der  
kinderen is overgelaten. Gij zult de steun der weezen  
zijn. En gij mijne duurzame Kinderen, denkt dik-  
wijls aan uwen Vader, eert uwe Moeder al de dagen  
haars levens, blijft vaststaan in de wet des Heeren  
en bidt voor mij. Eens zien we elkaar in een beter  
Vaderland om nooit meer te scheiden.



Omdat we dit verhaal kort willen houden beperken we ons hier verder tot de twee broers van Frans. De oudste was Franciscus Augustinus Storms, "Gust" genoemd. Gust werd in Ranst geboren op 15 september 1879 en huwde in 1905 met Rosa Valckx uit Vorselaar. Het gezin vestigt zich eveneens op Millegem in de Kerkstraat waar zes kinderen worden geboren, waarvan echter drie kort na de geboorte overlijden.

In zitting van 3 juli 1910 beslist de Kerkfabriekraad: ... met algemeene stemmen dat het wenschelijk is, ter handhaving van de goede orde en den eerbied in de kerk, van eenen "suisse" aan te stellen, met eene jaarwedde van 100 frs.

Het bureel der kerkmeesters besluit op 10 juli:

*"De suisse zal gehouden zijn dienst te doen in de kerk al de zondagen en geboden feestdagen van het jaar onder al de missen en kerkelijke diensten; alsook in de plechtige processieën. In de lijkdiensten van eerste en tweede klas zal hij ook tegenwoordig zijn, mits eene vergoeding door den E.Heer Pastoor vast te stellen. De E.Heer Pastoor wordt ook gemachtigd deze dienstregeling te wijzigen zoo hij het goedvindt.*

*Gezien de aanvraag van Aug. Storms om de bediening van Suisse aan te nemen met eene jaarwedde van honderd franks; Overwegende dat de aanvrager van goed gedrag en zeden is, en van elkeen geacht wordt.*

*Besluit:*

*August Storms wordt met algemeene stemmen als suisse aangesteld, en zal van aanstaanden Zondag zijnen dienst beginnen.*

Daarmee weten we dat de eerste "Suisse" van Ranst iemand van Millegem was. Toch is Gust Storms niet lang Suisse geweest, want in november 1915 verhuist zijn gezin naar Vorselaar. De zuster van Gust, Godeliva Florentina, die gehuwd is met Jan Franciscus Claessens komt in zijn huis in de Kerkstraat nummer 6 wonen.

Het jongste kind uit het gezin van Petrus Ludovicus Storms en Joanna Senden was Victor Franciscus. Hij werd op 7 april 1898 geboren en huwde in 1919 met Maria Augustina VERBERCHT uit Zandhoven. Het gezin vestigde zich ook op Millegem in de Kerkstraat, 2, waar de moeder van Victor woonde en daar werden vier kinderen geboren. Victor Storms verhuisde in 1952 naar Antwerpen, doch kwam later weer in Ranst wonen, hij overleed in 1972, zijn echtgenote, Maria Augustina Verbercht was reeds in 1965 overleden.

Het vijfde kind uit het gezin Storms-Senden was Franciscus Bernardus. Hij werd op 20 mei 1886 geboren en huwde in 1911 met Maria Theresia CLAESSENS, die de dochter was van de overbuur Augustinus Claessens en Maria Anna Bos. Het gezin woonde aanvankelijk in het huis Kerkstraat - later St.-Antoniusstraat genoemd - waar nu Lisa De Wolf-Goeyvaerts woont. In het gezin van Bernard Storms worden zeven kinderen geboren. Bernard is vrachtvoerder - vanzelfsprekend met paard en kar in die tijd - en hij is ook landbouwer. In 1923 besluit hij een nieuwe boerderij te bouwen vlak tegenover het koor van het kerkje van Millegem. Hiervoor werd grond gekocht van de familie De Ridder.





*De boerderij die Bernard Storms in 1923 liet bouwen rechtover ons kerkje.*

Toen er in 1939 weerom mobilisatie was in ons land werden ook in Ranst overal soldaten bij de inwoners ingekwartierd. De hoeve van Bernard werd bedacht met een viertal soldaten samen met hun paarden. De paarden werden in de schuur ondergebracht waar ook de soldaten werden geacht om te overnachten, doch bij de familie Storms liet men de soldaten in de voorplaats slapen. De keuken van deze soldaten die op Millegem lagen was op de Cijnshoeve en daar moesten ze met hun *gamellen* gaan eten halen. De zoon van Bernard, Josephus Franciscus Ludovicus, was van de klasse 1940 en moest in februari van dat jaar zijn legerdienst gaan vervullen bij het "*paardenvolk*" in Brugge, dus een heel eindje van Millegem. Doch kort voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog in mei 1940 mocht Jos nog eens *in congé* komen naar Ranst. Het was dus een gelegenheid voor Jos om de paarden eens te testen van de soldaten die thuis bij hem ondergebracht waren. En natuurlijk, vlak voor zijn huis moest dan ook een foto gemaakt worden met op de achtergrond ons kerkje van Millegem. Jos wist toen nog niet

dat, 50 jaar later, *De Millegemvriend* gelukkig zou zijn met dit portret. Enkele weken later, toen opnieuw de Duitsers ons land binnen vielen, zal men te Millegem in het gezin van Bernard Storms wel terug gedacht hebben aan nonkel Frans die in 14-18 ook in het leger was en nooit meer terug keerde. Doch gelukkig liep het voor zoon Jos nog redelijk goed af en keerde hij na enkele omzwervingen door Frankrijk behouden in Millegem weer.

Toen Jos in 1947 in het huwelijk trad met Ludovica Augusta Mertens, gaan zij eerst in het ouderlijk huis van Jos wonen, dus vlak over het kerkje. De ouders van Jos verhuizen dan naar de Herentalsebaan op de hoek van de Sint-Antoniusstraat. Maria Theresia Claessens overlijdt in 1963 en Bernard Storms in 1971.

In 1958 kocht Frans Mertens de boerderij tegenover de kerk die Bernard Storms in 1923 had laten bouwen. Doch reeds in 1963 brak Frans Mertens het woongedeelte af en bouwde er een nieuw huis waar hij thans nog in woont. De aanpalende schuur werd behouden. Het is wel het vermelden waard dat bij de restauratie van de kerk van Millegem in 1966, toen heel de kerk moest leeggemaakt worden, dat Frans Mertens deze schuur ter beschikking stelde om de kerkinboedel tijdelijk onderdak te geven.

### **EN OVER RESTAURATIE GESPROKEN . . .**

In ons vorig nummer deelden wij u reeds mede dat, bij de openbare aanbesteding op 15 mei van de dringende restauratiewerken aan het kerkje van Millegem, het laagste bod (2.033.150,- frank, incl.BTW) gedaan werd door de firma H.Heylen uit Westerlo. We vernemen dat deze aannemer voorzien heeft om op 27 augustus met deze werken te starten.

**Wat is er zo allemaal in deze werken voorzien ?**

- Een antal slechte dakleien worden afgenomen en vervangen door nieuwe.
- Aan de regenwaterafvoerbuizen worden gietijzeren voetbuizen voorzien.
- Vernieuwing van kielgoten in lood en bijwerken van loketten.
- Het dak boven de kalvarie wordt voorzien in koperen plaat.
- Er komen nieuwe dakgoten in koper met koperen afvoerbuizen.
- Herstelling van baksteen metselwerk.
- Gedeeltelijke vernieuwing van witte steen.
- Het voegen van het herstelde metselwerk en herstellen van de losse voegen van de toren.
- Isolatie tegen vocht van de buitenmuren en herbepleistering.
- Gedeeltelijke herstelling van de beplanking van het tongewelf.
- Herstelling van de deurtjes van verdieping toren.
- Houten overkapping kalvarie.
- Herstelling van glas en mastiek.
- Schilderen van het ijzerwerk van de ramen en van ankers enz.
- Een nieuwe bliksemafleider.
- Het ondergronds binnenbrengen van de elektriciteitsleiding.

*" Hoewel niet uitdrukkelijk in het lastenboek vermeld, zal ook de mooie berk op het dak van de kerk naar beneden gehaald worden. Deze berk wordt door de Millegemvrienden gratis aan de aannemer aangeboden om als meiboom - na voltooide werken - gebruikt te worden. Zie ook ons oktober-nummer van 1989. "*



## Er is nog goed nieuws !

Het gemeentebestuur van Ranst gaf opdracht aan de Provinciale Technische Dienst om een plan te maken voor de aanleg van het talud rond de kerk. Dit plan werd op 5 juli 1990 door de gemeenteraad goedgekeurd zodat kortelings tot de aanbesteding kan overgegaan worden.

Over dit talud schreven we reeds in "De Millegemvriend" van juni, augustus en november 1988. We vatten kort samen dat de kerkfabriek een aanvraag tot het gemeentebestuur had gericht om, met de uitgebroken kasseien uit de Sint-Antoniusstraat, een muurtje rond het talud van de kerk te bouwen en met de overige een verharde parkeerplaats naast de kerk aan te leggen. Op 17.8.1988 vroeg het gemeentebestuur ons advies omtrent dit voorstel. We hebben ons achter het voorstel van de kerkfabriek gesteld en bezorgden enige schetsen aan het gemeentebestuur om onze visie omtrent de omgeving van de kerk te illustreren.

We zijn thans zeer verheugd dat ook in deze zaak de *adminstratieve weg* voor een groot deel is afgelegd en dat er waarschijnlijk kort na de restauratiewerken door het gemeentebestuur zal overgegaan worden tot de verfraaiing van de omgeving van het kerkje van Millegem. We vernamen dat ook de verfraaiing van de omgeving van de kerk van Ranst eveneens op stapel staat en ook dat horen we graag zeggen. Daar ons voorstel, zoals wij dat in 1988 in "De Millegemvriend" reeds publiceerden, door het gemeentebestuur aan de Provinciale Technische Dienst werd overgemaakt en het plan van deze dienst in grote lijnen onze visie overnam, verwijzen wij voor meer details naar onze eerste jaargang.

### MILLEMFEESTEN 1990

Vrijdag 14 september te 200 uur  
KAARTPRIJSKAMP "Boomke Wies"

Zaterdag 15 september vanaf 18 uur.  
GROTE BARBECUE

## ZE TREKKEN AAN ÉÉN ZEEL OP MILLEGEM.

Onder deze titel schreven we in "De Millegemvriend" van oktober vorig jaar over de deelname van Frans Sweert aan *DE DODENTOCHT VAN BORNEM*. Jawel, 100 km te voet... dat had Frans toen voor de tweede maal gepresteerd. Er stond ook: *"Liefhebbers die volgend jaar mee naar Bornem willen, kunnen voor raad en aanwijzingen terecht in de St. Antoniusstraat nr. 33... als hij (Frans) niet gaan wandelen is."*

Eén van onze Millegemvrienden heeft er alvast geen spijt van gehad dat hij bij Frans te rade is gegaan. Fons Vertommen had *grote goesting* om ook eens aan deze sportieve prestatie te beginnen. Frans is dan samen met Fons eerst eens te voet naar Scherpenheuvel geweest, da's maar 50 kilometerkens maar het was en goede training en *in passant* zullen Frans en Fons wel aan *Ons Lievrouwken* gevraagd hebben om een beetje hulp. Ge weet wel zo van die dingen als: *geen blaren op de voeten, geen krampen of stijve spieren* en alle andere ongemakken



die men op zo een tocht wel eens ontmoet. Op vrijdagavond 10 augustus om 21 uur zijn Frans en Fons dan in Bornem voor *De Dodentocht* van 100 km vertrokken, samen met 4.349 deelnemers. Bij het krieken van de dag worden zij, na 50 km stappen, in Malderen geregistreerd: Frans om 5.30 uur en Fons om 5.45 uur. Dit vertelt de computer in Bornem aan vier Millegemvrienden die 's morgens om 8 uur, uit *pure kurieuzeneuzerij* eens komen kijken of die twee uit Millegem nu echt mee opstappen. Vanuit Malderen zijn ze via Peizegem - dorp waar we nog nooit over gehoord hadden - naar Merchtem gestapt, maar toen de vier *kurieuzeneuzen* daar komen vertelt de computer hen dat Frans en Fons reeds om 7.45 uur in Merchten voorbijgetrokken zijn. Het is dan in Buggenhout, na 72 km, dat de twee stapers door de Millegemvrienden verrast worden. In de verzorgingspost wordt vlug een broodje gegeten en wat vocht naar binnen genomen, maar even gaan zitten is er voor Frans en Fons niet bij... ze laten de spieren niet stijf worden, zeggen ze. Rond de middag zitten de *kurieuzeneuzen*

rustig een pintje te drinken aan de controlepost te Lippelo en als Frans en Fons daar aankomen, een beetje bezweet natuurlijk - want de zon is onbarmhartig voor de wandelaars - verzekeren ze ons dat we op Millegem al mogen gaan vertellen dat ze de overige 20 km ook wel zullen vol maken. Gust De Wolf stelt Frans echter gerust, hij moet zich niet haasten, Gust zal dien avond wel de klok luiden in Millegem.

De hitte is dit jaar verschrikkelijk geweest voor de deelnemers, het is niet te verwonderen dat bijna 1700 onder hen het onderweg moeten opgeven. Doch Frans en Fons komen omstreeks 15 uur als nr. 642 en 643 over de eindmeet in Bornem. Driemaal proficiat!

En ze spreken nu al van volgend jaar terug te gaan.

