

DE MILLEGEMVRIEND



MEDEDELINGSBLAD VAN DE
V.Z.W. MILLEGEMVRIENDEN

*Verantw. uitgever : F. Schelfhout,
Herentalsebaan, 85, 2228 Ranst.
tel. 03/353.17.70*

*Bankrekening MILLEGEMVRIENDEN-Ranst :
733-1311310-94*

2e jaargang, nr.6 - december 1989



**Lachen... dat kan weer...
...op zondag 21 januari 1990.**

**Want Ede Mertens en
de Millegemvrienden
staan opnieuw gereed voor
de SINT-ANTONIUSVIERING.**

... er wordt weer geofferd voor Sint-Antonius
... er wordt weer gebeden tot Sint-Antonius
... er wordt weer geroepen door Edward Mertens
... er wordt weer gelachen door de kopers

en wie laatst lacht, best lacht: dat zal wel Sint-Antonius-met-zijn-varken zijn en de Millegemvrienden die nu reeds bij voorbaat zowel de offeraars als de kopers danken voor hun komst.

Niet te vergeten:

Zondag 21 januari 1990

9 u 30 EUCHARISTIEVIERING

Vocaal opgeluisterd door het koor

ADAGIO uit Lier o.l.v. Christiaan VAN LOOY

Na de H.Mis verkoop per opbod van de offergaven aan de sacristiedeur.



... aan de sacristiedeur

Om een oude traditie in stand te houden vragen we om, zo mogelijk, uw offergave tijdens de Offerande mee naar het altaar te brengen of anders deze te bezorgen in het portaal van de kerk voor de aanvang van de H.Mis.

Voor wie moeilijkheden heeft om te bedenken wat hij of zij zoal kan offeren, geven we enkele illustraties van gaven die vorige jaren werden aangeboden: Van het varken: kop, spek, pensen, frut, in 1985 haalde een (heel) speenvarken de top met 5.000 frank - maar iemand mag ons ook wel eens verrassen met een hesp zulle ! Pluimvee: kippen en hanen - levend of geslacht. Konijnen, ook levend of geslacht. Eieren, boter, melk, groenten, fruit, aardappelen, broden, bloemen, kaarsen, flessen wijn (of nog straffer)... maar deze lijst is natuurlijk niet beperkend.

In 1989 schommelden de verkoopprijzen vanaf 200 frank (vele artikelen) tot 1.600 frank (eenmaal voor een groot krentenbrood en eenmaal voor een reuzenkorf fruit). Maar twee grote kaarsen haalden de top met respectievelijk 3.000 en 5.000 frank. Ge moet het maar kunnen uitleggen, zegt Ede Mertens en wees maar gerust deze prijzen komen niet in de prijsindex van het ministerie van economische zaken.

De veiling opbrengst van de laatste jaren bedroeg:

1985	36.725,-
1986	36.850,-
1987	60.400,-
1988	86.150,-
1989	64.330,-
1990	????????

Tijdens de veiling zijn er warme en verwarmende dranken te verkrijgen.

Kom met ons meevieren en meelachen !

En wat doen we met al dat geld ?

In de statuten (25.12.1980) van onze vereniging staat onder artikel 3 dat wij tot doel hebben: *"het verlenen van financiële en materiële steun in direct verband aan het kerkje van Millegem-Ranst, als kerkgebouw en historisch monument"*.

Tijdens de eerste jaren van het bestaan van de Millegemvrienden, werd hiertoe elk jaar op de ledenvergadering beslist welke som wij aan de kerkfabriek St.-Pancratius konden overdragen. Het is immers deze instantie die verantwoordelijk is voor het onderhoud en de bewaring van het kerkgebouw, alsook voor alle kosten die nodig zijn voor het uitoefenen van de eredienst.

Na de restauratie van ons kerkje in 1968 werd een verwarming in Millegemkerk geïnstalleerd waarvan de kosten nogal hoog opgelopen waren, ondanks dat men een verwarmingsketel (uit het gildenhuis) had kunnen recupereren. De radiatoren werden in gietijzer genomen

wegens de duurzaamheid en er werd toen geadviseerd om een vrij dure isolerende schouwpijp in eternit tot in de nok van het koor aan te brengen. De totale installatiekosten liepen op tot 690.000 frank, wat geen peulschil was voor de kerkfabriek. Maar we zitten nu toch al jaren warm en dat is ook wat.

Er blijft natuurlijk de zorg van het mazoutverbruik, het rendement van de oude verwarmingsketel is verre van ideaal, moderne ketels zijn thans veel zuiniger... en misschien zijn we in de komende jaren wel aan het vervangen van de ketel toe. Voorlopig liggen we daar niet van wakker en hopen dat de "warmzittende-kerkgangers" bij de omhalingen tijdens de mis er eens aan denken om iets dieper in hun warme-geldbeugel te tasten, elk natuurlijk "naar godsvrucht en vermogen" zoals men dat vroeger op de preekstoel zei.

En om het nog warmer te maken, vooral aan de voeten, werd door rector H.Belmans enkele jaren geleden voorgesteld om kokosvloerbekleding in het kerkschip aan te brengen. Daar is nogal wat over te doen geweest... of het nu rode, blauwe, gele of groene moesten zijn, of misschien grijs en met of zonder strepen, want alle partijen wilden aan bod komen. Het zijn dan maar... nee echte rode - ge weet wel - zijn het niet geworden, wel sterke en warme en de Millegemvrienden hebben er 35.379 frank voor neergeteld.

In 1981 had de kerkfabriek Sint-Pancratius aan het gemeentebestuur van Ranst gevraagd om de restauratie van de kerk van Millegem te willen uitvoeren. De gemeente zou toch een belangrijk deel van de kosten dragen en zij was beter uitgerust om zulk een dossier en de administratie hierrond te verzorgen.

Het gemeentebestuur heeft dan in 1982 aan architect P.Gevers opdracht gegeven om een dossier op te maken voor de volledige restauratie van het kerkje van Millegem. (Dit dossier is wel tot op de ministeries geraakt, doch helaas is er tot hiertoe nog geen subsidie gevolgd - nog wachten dus.) In mei 1983 werd aan onze leden een bondige omschrijving ter hand gesteld over de toestand van de kerk van Millegem. Het eerste deel omvatte de beschrijving van de voorziene werken uit het lastenboek van architect Gevers, uit te voeren in opdracht van het gemeentebestuur met overheids-toelagen. Het tweede deel gaf een opsomming en beschrijving van beschadigde of in verval zijnde zaken in de kerk, die niet opgenomen waren in bovengenoemde werken en waarvan de uitvoering misschien nooit zou kunnen geschieden gezien de financiële toestand van de kerkfabriek.

In samenspraak met de kerkfabriek werd besloten dat de Millegemvrienden geleidelijk de zaken uit dit tweede deel zouden trachten uit te voeren en te bekostigen. De kerkfabriek zou als opdrachtgever fungeren en wij zouden ons verbinden voor de gekozen werken de kosten te betalen. Enkele zaken bestellen wij (na afspraak en akkoord) rechtstreeks als Millegemvrienden en schenken het dan aan de kerk.

Als eerste van deze werken kwam de kalvarie-beeldengroep aan de beurt (zie ook het juni-nummer 1988 van *De Millegemvriend*). Deze restauratie werd toevertrouwd aan het H.R.I.T.O. te Deurne en gecontroleerd door P.Van Herck, oudheidkundig expert. In 1985

werd met het eerste beeld begonnen en met Goede Vrijdag 1989 werd het laatste beeld afgeleverd. De kosten voor deze restauratie bedroegen:

- Verzekering van de beelden tijdens verblijf in de school (1985-1989)	34.939,-
- Ereloon expert	12.000,-
- Restauratiekosten	33.100,-

Daar het niet verantwoord was om deze gerestaureerde beeldengroep opnieuw buiten tegen de koormuur te plaatsen en dus binnen in de kerk diende opgesteld, besloten wij een polyester kopie te laten maken van deze beeldengroep en deze buiten te plaatsen. De kosten voor deze kopie bedragen:

- Polyester beelden	140.000,-
- Nieuw (eiken) kruis en steunbalk	6.000,-

Hiervoor werd reeds een voorschot betaald van 49.980,-. De polyester beelden worden kortelings geleverd en indien mogelijk in het voorjaar 1990 geplaatst (b.v. Goede Vrijdag), nadat natuurlijk de hoogdringende herstellingswerken aan het koor beëindigd zijn.

Als aanloop voor een mogelijke restauratie van ons orgel heeft de kerkfabriek - in 1987 - een restauratiedossier laten opmaken door orgeldeskundige G.Loncke uit Overmeire en wij hebben hiervoor 19.565,- terug betaald aan de kerkfabriek.

Voor de altaardoeken, die als geschenk bij de op-pensioenstelling als leraar van E.H.Belmans werden gekocht, hebben we een bijpassing gedaan van 15.159,-. Iedereen weet wel wie enkele jaren geleden "de aanstoker" was om zangboeken voor Millegemkerk aan te schaffen. We zingen niet altijd hard genoeg mee naar zijn goesting, maar de Millegemvrienden betaalden wel 14.240,- voor deze boekjes-achteraan-in-de-kerk... met de glimlach.

De Millegemvrienden schonken aan de kerk in 1988 een verplaatsbaar podium voor het koor en het altaar met een daarbijhorende wollen tapijt voor de totale prijs van 27.715,-.

We verbonden ons eveneens om de kosten te betalen voor restauratie van de 3 geschilderde antependia. (*Lees hierover in het april 1988-nummer van De Millegemvriend*). Deze werken worden uitgevoerd in het Technicum, Londenstraat te Antwerpen en de totale kosten voor de drie doeken bedragen 133.350,-. Het eerste antependium zal waarschijnlijk klaar komen tegen juni 1990.

Zuster Solie, die instaat voor het onderhoud en bewaren van het kerk-linnen, vraagt ons reeds geruime tijd om een degelijke bergruimte. We zijn niet van plan om haar dat te weigeren, ze moet nog wel even geduld hebben, want we willen geen vodden in haar pollen stoppen, zo gaat dat onder Millegemvrienden. Er werden twee massieve kasten - aangepast aan de meubilering - getekend die op het koor achter het gestoelte kunnen geplaatst worden en we hopen deze kortelings te kunnen bestellen.

Prijstraming: 60.000,-.

Daar wij de laatste jaren regelmatig gebruik maken van het kerkje voor onze winter-concerten (en wij daar ook graag warm zitten), hebben we gemeend min of meer regelmatig een *geste* te moeten doen als tussenkomst voor "*licht en vuur*". Zo werden hiervoor aan de kerkfabriek overgemaakt: 28.10.1986: 2.000,-/ 6.1.1987: 5.000,-/ 28.3.1989: 15.000,-. Gelijkaardig doen wij ook wel iets voor onze kleuterschool, waarvan wij dankbaar gebruik maken voor vergaderingen en activiteiten. Zo installeerden we dit jaar, ter gelegenheid van onze barbecue, op de speelplaats een bijkomende vaste buitenverlichting.

Met dit lange verhaal hebben we getracht, in vogelvlucht, aan onze leden en sympatisanten een overzicht te geven van wat er met de opbrengsten van hun vele inspanningen, bij allerlei activiteiten gedurende de voorbije tien jaren, is gebeurd. De aandachtige lezer heeft ook wel bemerkt dat, hoewel sommige zaken nog niet voltooid zijn, wij ons toch reeds verbonden hebben om bepaalde werken bij uitvoering te bekostigen. Dat noemt wel eens geleerd plannen en begroten of simpeler gezegd "op-potten met een doel voor ogen".

U ziet, het gaat allemaal niet over miljoenen, daar zijn onze inkomsten te klein voor. Maar alle Millegemvrienden en onze sympatisanten mogen wel fier zijn over hun bijdrage !

Waar wij aanvankelijk globale bedragen aan de kerkfabriek overmaakten, zijn we nadien tot een andere formule gekomen om meer concreet aanwijsbaar te maken in welke mate en waarvoor de uitgegeven gelden van onze vereniging aan de kerk van Millegem worden besteed. Wij wensen daarbij in goede samenwerking en verstandhouding te blijven met de kerkfabriek, elkaar aanvullend, ieder binnen zijn mogelijkheden. Ook hebben we steeds een goede relatie nagestreefd met het gemeentebestuur, dat ook zijn verantwoordelijkheid opneemt en een aanzienlijke bijdrage levert om de monumenten in onze gemeente (dus ook ons kerkje) te onderhouden.

SINT-ELOOIVIERING TE MILLEGEM.

Het is nu een vaste en succesvolle traditie geworden dat de Christelijke Metaalbewerkeren van Wommelgem, Ranst en Vremde hun patroonheilige, Sint-Elooi, te Millegem komen vieren. De Landelijke Gilde en de ruiterverenigingen sluiten zich hierbij aan. Zij zorgen voor een reeds vermaarde optocht van paarden, landelijke voertuigen en tractoren die talrijk aan de zegening na de mis deelnemen.

Op de zonnig, maar frisse zondag 26 november was het weer zo ver. Het kerkje zat stampvol voor de misviering die voorgegaan werd door E.H. L. Smets, Diocesaan Proost der Sociale Werken, en E.H. H. Belmans, Rektor te Millegem. Deze mis werd opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie "De Verbroedering", o.l.v. M. Heylandt, die na de mis door het talrijke publiek spontaan op een verdiend applaus werden onthaald.

ONZE WINTERCONCERTEN.

Op 21 december werd het eerste concert van dit seizoen ingezet met het blokfluitkwartet "VIER OP 'N RIJ". Ongelooflijk wat deze vier met hun blokfluiten presteerden. Ongekend eigenlijk ook de mogelijkheden van enkel *blokfluiten*, maar dan wel in alle maten, gewichten en tonen. De enthousiaste luisteraars kregen klappen bij het slot zolang in de handen tot er nog een *bis*- en zelfs nog een *tris* nummer werd gebracht. Men kreeg er niet genoeg van.



Mit Struyf bezorgde ons een fotootje waarop tien - ook al weer lachende - kinderen voor het kerkje poseerden. Volgens Mit moest de foto zowat rond in de jaren 1939-1940 gemaakt zijn en zij meende nog enkele van de bengels te herkennen... maar ja zo lang geleden he! We gingen dus links en rechts eens horen bij mensen die het misschien ook konden weten. Op elk gezicht hebben we dan maar een nummer geplakt om het zoekwerk te vergemakkelijken: Nummer één, het enige meisje en zo op het eerste zicht iets ouder dan de andere, is ons voorlopig nog onbekend.

2. een Van den Bosch ??
3. Stan Aerts, ° Ranst 12.7.1928, + Antwerpen 13.7.1969
zoon van Cornelius Josephus en Maria Theresia Govaerts.
4. Jozef Van den Bosch, ° Ranst 19.6.1929
zoon van Jozef Carolus en Rosalia Schroyers.
5. Stan De Wolf, ° Ranst 15.9.1930, + Edegem 9.4.1987
zoon van Joannes Baptist en Maria Josephina Caes.
6. ... ook nog onbekend
7. Freddy Van Sandt, ° Ranst 7.8.1933
zoon van Jozef en Maria Stephanie Raes.
8. Gust Aerts, ° Ranst 14.12.1933
zoon van Cornelius Josephus en Maria Theresia GOVAERTS.
9. Frans Verswijvel, ° Ranst 17.6.1935
zoon van Josephus en Maria Josephina Marinus.
10. Marcel Verswijvel, ° Ranst 27.2.1933
zoon van Josephus en Maria Josephina Marinus.

Allen, die herkend werden, woonden inderdaad op de Herentalsebaan niet ver van de plaats waar deze foto gemaakt werd. Ze lachten allemaal "naar het vogelken" behalve nummer zes, die kijkt of ze achter hem wel naar 't vogelken keken.

**Dit is het laatste nummer...
...van de tweede jaargang.**

Het gaat tegenwoordig precies veel rapper dan vroeger, nog maar pas begonnen en weeral bijna voorbij. In februari 1988 verscheen het eerste *mededelingsbad* van de v.z.w. De Millegemvrienden. Het eerste jaar brachten we vijf nummers. Geleidelijk aan steeg het aantal lezers van "De Millegemvriend" zodat het bestuur besloot om een tweede jaargang te starten waarvan dit nummer het laatste is.

Het streven om vanaf 1989 per jaar tot zes afleveringen te komen wordt met dit verschijnen afgerond. We konden het alleen volhouden door de aanmoedigingen en medewerking van vele Millegemvrienden. Op dit ogenblik wordt "De Millegemvriend" gelezen in 180 gezinnen, dat betekent dat nogal wat belangstelling bestaat van buiten het gehucht Millegem, van mensen die ook het nieuws van en rond ons kerkje willen volgen.

Anderzijds hebben dit aantal abonnementen wel nodig om de uitgave te kunnen bekostigen, want koken kost geld. Het is prettig om telkens een paar foto's te kunnen brengen en ook dat wensen wij vol te houden. Dit kan enkel als lezers ons interessante foto's in bruikleen geven en wij tevens voldoende nummers kunnen laten drukken.

Daarom vragen we u om zelf zo spoedig mogelijk uw abonnement voor 1990 te betalen en ook eens aan vrienden en kennissen die nog geen abonnement hebben te vragen of zij ook niet in "De Millegemvriend" geïnteresseerd zijn. Over de prijs van 200 frank per jaar zal wel niemand struikelen.

De abonnementsbijdrage voor 1990 kan, samen met uw naam en adres, bezorgd worden aan onze bestuursleden ofwel kunt u 200 frank overschrijven op de rekening nr. 733-1311310-94 van "De Millegemvrienden" met vermelding: "Abonnement 1990".

Liefst hiermee niet te lang wachten zodat wij onze verzendlijst voor 1990 op tijd kunnen klaar maken.

Noteer de komende data:

Kerstmis. De misvieringen:

Zondagmis: Zaterdag, 23 december, 18.00 uur

Zondag, 24 december, 9.00 uur

Kerstfeest: Zondag, 24 december, 21.00 uur

Maandag, 25 december, 9.00 uur

Kom zeker onze prachtige kerststal bewonderen die tot Driekoningen blijft staan.

St.-Antoniusviering. Zondag 21 januari 1990.

Concertreeks 1989-1990.

2e concert: " KAMERMUZIEKENSEMBLE "

Zaterdag, 17 februari 1990, 20.30 uur.