

# DE MILLEGEMVRIEND



MEDEDELINGSBLAD VAN DE  
V.Z.W. MILLEGEMVRIENDEN

*Verantw. uitgever : F. Schelphout,  
Herentalsebaan, 85, 2228 Ranst.  
tel. 03/353.17.70*

*Bankrekening MILLEGEMVRIENDEN-Ranst :  
733-1311310-94*

2e jaargang, nr.5 - oktober 1989

---



**Plant een boom...**

**... maar niet op ons dak he !**

## **Plant een boom...**

**... maar niet op ons dak he !**

We hebben goede hoop dat kortelings de boom op het dak van de kerk van Millegem *door de bevoegde diensten* zal verwijderd worden. Want in september j.l. werd de aanbesteding gedaan van de herstellingswerken, die via de *spoedprocedure voor hoogdringende instandhoudingswerken*, dienen te gebeuren. Trouwens werd gelijktijdig de aanbesteding gedaan voor de eveneens dringende herstellingen aan de kerk van Ranst. Het verheugt ons dat ook de kerk van Ranst een hoogstnoodzakelijke beurt krijgt.

De technische diensten van de gemeente onderzoeken nu de biedingen en eerstdaags volgt dan de toewijzing aan de aannemer. Misschien is dit ondertussen al gebeurd als u dit artikel leest. Ondertussen blijven wij nog steeds hopen dat het volledige restauratiedossier - dat reeds enkele jaren bij het ministerie ligt - ook spoedig in aanmerking komt voor betoelaging. Het gemeentebestuur, dat ook voor deze werken als bouwheer optreedt, verwacht van de Vlaamse Gemeenschap 60% toelagen (ook wel subsidies genoemd) en van de provincie nog 20%. Het blijft dan voor de gemeente - dat zijn wij dus allemaal - nog 20% te betalen, maar dat heeft het gemeentebestuur er graag voor over, zeggen ze. Dus maar wachten op het antwoord van gemeenschapsminister P. De Wael en zijn diensten.

## **Zij trekken aan één zeel op Millegem !**

In ons augustusnummer schreven we over het *kostersteam* in Millegem. Het luiden van de klok werd toebedeeld aan Frans Sweert. Dat was natuurlijk maar een deel van de waarheid, want waarschijnlijk door de warmte in augustus - ge weet nog wel - bleef de helft van het verhaal in de pen steken. We vergaten te schrijven dat Gust De Wolf de eerste klokkenluider is en dat Frans aan 't zeel trekt als de Gust om een of andere reden moet verstek geven en ook omgekeerd. Trouwens die twee - als goeie burenen - trekken altijd aan het zelfde zeel, zoals we dat allemaal op Millegem trachten te doen.

Neem nu het weekend van 12 op 13 augustus, toen was Frans Sweert werkelijk verontschuldigd om de klok over Millegem te laten luiden, want Frans had toen meegedaan aan *DE DODENTOCHT VAN BORNEM*. Jawel, een voettocht van 100 kilometer en het was reeds de tweede maal dat hij deze prestatie leverde. Frans vertrok vrijdagavond om 21 uur uit Bornem en na 100 km gewandeld te hebben arriveerde hij terug in Bornem op zaterdagmiddag om 14 uur, dus 17 uren onderweg. Straffen toebak he ! (hoewel Frans geruime tijd gestopt is met roken) een gemiddelde van meer dan 7 km per uur.

Er waren 4.748 deelnemers aan deze tocht begonnen en 3.212 haalden de eindmeet. Toen Frans om 14 uur over de streep stapte waren er ongeveer 800 wandelaars aangekomen, de laatste kwam toe rond 22 uur 's avonds. Het was geen gemakkelijk parcours, hobbelige en tergende kasseien, maar daar had hij vroeger in de Sint-Antoniusstraat voldoende training mee gehad. Volgend jaar zal Frans naar Broechem moeten om te trainen, want in Ranst zijn de laatste kasseien verdwenen, hoewel er ook op Millegem nog wel slechte wegen zijn om de dodentocht voor te bereiden.

Natuurlijk mogen we hier niet vergeten te vermelden dat Frans reeds verschillende jaren *dagelijks* zo'n 15 à 20 km wandelt om in goede konditie te blijven en zoiets is wel nodig om zulke prestaties aan te kunnen. Liefhebbers die volgend jaar op 10 en 11 augustus mee naar Bornem willen, kunnen voor raad en aanwijzing terecht in de Sint-Antoniusstraat nummer 33... als hij niet gaan wandelen is.

Proficiat, Frans, we vonden dat we ook dit nieuwsje aan het klokzeel mochten hangen in "De Millegemvriend".

### ONZE KLEUTERSCHOOL VAN MILLEGEM.



We vertelden u al in 't lang en 't breed - in De Millegemvriend van mei '89 - dat zuster Solie, na 23 jaar trouwe dienst zoals dat heet, op 1 september 1989 met pensioen ging als kleuterleidster in onze kleuterschool op Millegem. Toch vroegen we haar om, bij het begin van het nieuwe schooljaar, nog eens te willen poseren voor het schooltje tussen het nieuwe kleuterleidsterteam om hen aan onze lezers voor te stellen.

Nieuwe team, nou ja, de eerste, mevrouw Maria Van Tongerloo-De Winter, is niet meer zo nieuw, want zij was er reeds bij vanaf de beginperiode van de school op Millegem en heeft aldus al vele generaties van onze Millegemse jeugd onder haar hoede gehad. Zij woont in de Veldstraat nr. 72.

Als opvolgster van zuster Solie heten we hartelijk welkom aan mevrouw Els Goidts-Jansen. Zij heeft reeds haar sporen verdiend in de school te Ranst. Hoewel het gezin Goidts-Jansen in de Marreweg nr. 8 woont, hadden zij steeds belangstelling voor Millegem en waren zij vanaf het begin lezers van De Millegemvriend.

Onze kleuters op Millegem blijven in goede handen en wij wensen de twee kleuterleiders nog veel succes. Verder hopen wij op een verder gezette verstandhouding met hen bij het gebruik van de school door onze vereniging bij allerlei gelegenheden, waarvoor wij hen en de directie van de school dankbaar blijven.

## "HUIZE MILLEGEM"

In maart 1986 werd langs de Herentalsebaan in nr. 18 een bejaardentehuis geopend dat de naam "Huize Millegem" kreeg. Dit tehuis wordt geleid door de heer en mevrouw Pinxteren. Er verblijven een tiental bejaarden die ons gehucht hebben gekozen om hun derde leeftijd door te brengen en wij heten hen allen hartelijk welkom op Millegem.

Bij een bezoek dat zuster Solie aan het tehuis bracht, kreeg zij van een van de bewoners, mevrouw Ida Van Elsen, een tekst voor "De Millegemvriend", want ook daar wordt ons blaadje gelezen. Vanzelfsprekend nemen wij graag deze tekst in dit nummer op.

" Een zondagse wandeling bracht mij op de Herentalsebaan te Ranst, langs de kant van de grote baan naar Lier. Zo kwam ik in contact met enkele wandelaars met bij hen ook een persoon in 'n ziekenwagentje door de anderen voortgeduwd. Deze mensen vertelden over hun verblijf in het bejaardentehuis. het viel mij op hoe gezellig ze ondereen keuvelden, men zou echt gedacht hebben dat het één grote familie was die voor de gelegenheid eens op uitstap ging. Dichterbij gekomen had ik de gelegenheid met hen te praten, ze woonden allen in "Huize Millegem". Iedereen was opgeruimd en blij. Zo al wandelend naderden we de

ingang. Iemand uit de groep nodigde mij vriendelijk uit even binnen te komen om verder kennis te maken met het huis en de directie. Madame, heel bereidwillig, heeft de kamers van de patiënten getoond, allemaal zo kraaknet en bevallig. Ik had ook de gelegenheid met een van de bewoners te praten, die sprak dan over de verzorging en de maaltijden, dat was ook allemaal van de bovenste plank. Moest ik in 't geval zijn, ik zou niet twijfelen..."

... en ondertussen heeft Ida Van Elsen niet getwijfeld en is zij bewoonster geworden van "Huize Millegem" en schrijft verder :

"Op de Herentalsebaan, op de privaatweg van nr. 22, hangt een heel mooi kapelleke van O.L.Vrouw aan een knotwilg. 't Is mij een vaste gewoonte geworden, elke dag opnieuw ga ik Onze Lieve Vrouwke 'n goeie dag zeggen met een paar bloemekes erbij. Met al dat schone weer deze zomer kwamen de huisgenoten graag mee... bidden dat kunnen ze altijd nog en zingen :

Lieve Vrouwe van ons land  
met uw kroon en sleep van kant ...  
Waar men gaat langs vlamse wegen  
staat uw beeltenis te pronk  
lacht ons toe uit lindegroen  
bloemenkrans of blij festoen...  
Moge 't nimmer hier veranderen.





# BIDT VOOR DE SIELEN

*Als dit oktobernummer bij de drukker zal klaar zijn is het dicht rond Allerzielen. We willen bij deze gelegenheid drie Millegemvrienden speciaal herdenken die ons dit jaar ontvallen zijn.*

## **Louisa SELIAERTS**

◦ Ranst 19.2.1911 + Lier 11.3.1989

Zij werd geboren op Millegem in de Kriekenstraat, maar dat heette toen nog Profeetstraat nr. 18. Vanaf de achterkant van de hoeve waar zij haar jeugd doorbracht zag zij door de velden en weiden vlak op de cijnshoeve die in die tijd nog in volle glorie werd uitgebaat. Hoewel zij later naar de Broechemlei nr. 68 verhuisde vertelde zij nog graag over het Millegem van vroeger en zij was dan ook een enthousiast lezer van De Millegemvriend. Tot aan de fusie was zij gemeenteraadslid te Ranst. In de parochie was zij zeer actief en was ondermeer bestuurslid van K.V.L.V. en lid van K.A.V.

## **Victor BAETENS**

◦ Vremde 12.9.1917 + Ranst 21.7.1989

Victor was zoals men zegt een geboren en getogen Millegemnaar. Zijn jeugd en actieve loopbaan als landbouwer bracht hij door op het Groenenbroek. Hij werkte en leefde steeds in het zicht van de toren van Millegemkerk. Toen hij het rustiger aan ging doen verhuisde hij naar de Profeetstraat nr. 49, maar hij bleef met zijn hart en gedachten verbonden aan de velden en het kerkje van Millegem.

## **Jef VAN SANDT**

◦ Deurne 5.4.1906 + Ranst 17.9.1989

Naar aanleiding van de diamanten bruiloft van Jef en Stefanie brachten we in De Millegemvriend van augustus '88 een bijdrage over hem en in het nummer van november '88 gaven we een kort verslag over de geslaagde viering van zijn diamanten bruiloft op Millegem. We schreven toen reeds hoe Jef, die zich in 1935 in Millegem kwam vestigen, vanaf 1953 bij de heropening van ons kerkje, een van de noeste werkers was geweest bij de vele karweien die door de inwoners van Millegem voor hun kerkje werden gepresteerd. De laatste jaren is de gezondheid van Jef stilaan achteruit gegaan, hij overleed in zijn woning op de Herentalsebaan nr.136.

*Aan de families van onze overleden Millegemvrienden bieden wij onze deelneming en ons gebed aan voor hun dierbaren. Mogen zij in vrede rusten.*

**Van toen de pastoor van Ranst en  
Millegem nog een stukje  
baas was in Vremde.**

Frans Haverals (1) uit Vremde, die aldaar de geschiedenis van zijn gemeente uitpluist, bezorgde ons een merkwaardig afschrift van een brief uit 1803 die ij hier bondig willen samenvatten... omdat het over Millegem gaat.

De brief in de franse taal opgesteld door Corneille Beliens, burgemeester (maire) van Vremde, werd verstuurd op 31 december 1803 (9 nivose jaar XII) aan Citoyen Herbouville, prefekt van het departement van de twee Neten. De burgemeester begint met de vermelding dat vroeger de geestelijke (kerkelijke) rechtspraak en bevoegdheid van de parochie Ranst en Millegem zich uitstreckte over een derde deel van de bevolking van Vremde (2). Hij zegt dat meer dan 20 families, samengesteld uit meer dan 135 zielen moeten gedoopt en getrouwd worden in Ranst en begraven in Millegem. Dit gebruik wordt heden nog steeds gevolgd stelt hij vast, zodat de geestelijke feiten in contrast zijn met de burgerlijke. Want Ranst-Millegem bekomt hierdoor bijdragen, terwijl de overige inwoners van Vremde de lasten moeten dragen zoals b.v. bijdrage voor leveringen aan het leger en andere zaken die de mensen in het dagelijkse leven aanbelangen. Hij meent dat het wederrechtelijk is dat de geestelijkheid van Ranst deze mensen tot zich wil houden. De burgemeester vraagt dan ook aan de prefekt dat hij aan de aartsbisschop van Mechelen zou vragen om de pastoors te bevelen om hun bevoegdheid enkel op het geestelijk gebied uit te strekken.

Hij somt dan een inventaris op van de 20 families van Vremde die gedoopt en (kerkelijk) getrouwd worden in Ranst en begraven worden te Millegem, een gehucht van Ranst :

Jan Baptist Hens	Jan Baptist De Bie
Jan Janssens	Jan Baptist Van Immerseel
Gommarus Janssens	Adriaan Guldentops
Petrus Verbruggen	Jan Stokmans
Cornelis Corluy (3)	de weduwe van Hendrik Corluy
Petrus Fierens	de weduwe van Jan Henderickx
Gommarus Stokmans	Cornelis De Laet
Petrus Segers	Petrus Nefkens
Jan Op de Beek	de weduwe Guilliam de Craen
Gommarus Janssens (4)	Jan Nauwelaerts

De burgemeester besluit dat heden-ten-dage het geestelijke ondergeschikt is aan het wereldlijke en dat het daarom nuttig is om de bedienaar van de bijkerk (succursale) van Ranst te verbieden zijn ambt uit te oefenen onder de bewoners van Vremde en deze dus niet te dopen, te trouwen of te begraven.

To zover... en zo zijn dan in 1805, bij de nieuwe indeling van de parochies, de bovenvermelde 20 families naar de schaaftal van Vremde gekeerd.

(1) F. Haverals schreef een monografie over "De kerk van St. Jan in d'olie - Vremde". Het boekje, 50 blz. A4, is nog verkrijgbaar bij de uitgever Azalealaan, 6, Vremde. Prijs 200 F., 80% ten voordele voor de kerk van Vremde.

(2) Bevolking Vremde: 1816: 558 inwoners; 1938: 1072 inwoners.

(3) Is waarschijnlijk Cornelius Corluy, wiens vrouw in 1790 in de kerk van Millegem werd begraven. Cornelius overleed op 20 maart 1803 en werd op het kerkhof van Millegem begraven. Zie grafsteen achteraan rechts in de kerk.

(4) Gommarus Janssens woonde volgens de brief in de "rue sans pain". Deze werd vroeger "Broodloosestrat" of "Broijelose strat" genoemd. Later heeft men er "Broederlozestraat" van gemaakt.

**SINT ELOOIVIERING.****ZONDAG 26 NOVEMBER 1989**

Naar aanleiding van het naamfeest van SINT ELOOI, patroon en beschermheilige der smeden, metaalbewerkers, land- en tuinbouwers en ruiters, wordt door de Christelijke Metaalbewerkers van Wommelgem, Ranst en Vremde te Millegem de jaarlijkse Sint-Elooiviering gehouden op zondag 26 november.

Plechtige Sint-Elooi-misviering

te 11 uur in Millegemkerk  
Muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie  
"De Verbroedering" uit Wommelgem.

Sint-Elooi-Ommeganck

Ruiters en tractoren verzamelen te 11 uur aan de Boerenkrijglaan (jeugdlokalen achter manège Zevenbergen) om vandaar stoetsgewijs langs Ranst-dorp naar Millegem op te trekken.

Zegening der paarden en tractoren

Omstreeks 12 uur, aansluitend aan de H.Misviering, aankomst van de Sint-Elooi-Ommeganck te Millegem en zegening van de paarden, pony's, land-en tuinbouwtractoren en alaam. Aandenken voor alle deelnemers.

**MILLEGEMFEESTEN 1989.**

De nieuwe formule kende een groot succes en ook het weer was ons ditmaal gunstig. Vrijdagavond, 8 september, leidde Stan Van Eccelpoel voor de zoveelste maal de Kaartavond, terwijl Gust De Wolf zoals naar gewoonte de Worstenbol organiseerde. Een ploeg stond paraat om de worsten te bakken en om de kaarters van het nodige vocht te voorzien.

Voor de barbecue op zaterdagavond waren 254 inschrijvingen. Hoewel de barbecue rijk voorzien was, werden toch nog een flink aantal pannekoeken mee naar binnen gespeeld. Binnenkort is er nog wel een ledenvergadering waarop we deze feesten evalueren en eventueel vastleggen en bijschaven voor volgend jaar.

**DE KOMENDE KERST- EN NIEUWJAARSDAGEN.**

Onze vereniging nam vorig jaar het initiatief om een reeks van zes prentkaarten met het kerkje van Millegem te verspreiden. Deze kaarten zijn zeer geschikt om uw wensen aan vrienden en familie te versturen.

Een pakje van zes kaarten, met omslagen inbegrepen, kost slechts 125 frank. Te verkrijgen bij onze sekretaris, Herentalsebaan, 122 en gedurende de maanden november en december in onze kerk, na de missen. Aanbevolen !