

DE MILLEGEMVRIEND



MEDEDELINGSBLAD VAN DE
V.Z.W. MILLEGEMVRIENDEN

*Verantw. uitgever : F. Schelfhout,
Herentalsebaan, 85, 2228 Ranst.
tel. 03/353.17.70*

*Bankrekening MILLEGEMVRIENDEN-Ranst :
733-1311310-94*

november 1988



" ZO VREDIG ACHTER DE HAAG GEBORGEN... "

't Was een van die warme dagen in de oogstmaand, dat moet zo ongeveer juist vóór de oorlog geweest zijn. Hier en daar staan de korenschoven reeds te drogen op het veld. Peerken Boef - zo is hij best gekend op Millegem - ziet aan de schaduw die de zijbeuk van het kerkje op de zuiderflank van de toren werpt dat het reeds middag is, bijna tijd om te gaan eten. Hij kan nog juist een kruiwagen volladen en mee naar huis voeren. Ondertussen kijkt hij nog eens naar zijn kerkje van Millegem, zo rustig achter de haag rond het kerkhof verborgen...

En op dat vredige kerkhof zijn Peerke's ouders begraven. Zijn vader, dat was in 1904 en zijn moeder - juist na de eerste wereldoorlog - in 1919. Toen Peerke nog een klein manneke was, hij was toen negen jaar, op de tweede nieuwjaarsdag van het jaar 1879 maakte hij reeds kennis met het kerkhof van Millegem bij de gelegenheid van de begrafenis van zijn grootmoeder Catharina Elisabeth VAN DEUREN. Want er werd weliswaar geen mis meer gelezen op zondag, behalve op het feest van Sint-Antonius-abt in januari en het feest van O.L.Vrouw-half-oogst in augustus, doch de mensen van het gehucht werden nog wel te Millegem begraven (tot in 1932).

Peerken had ook horen vertellen dat zijn grootvader, Martinus Josephus VAN DER VELDEN, eveneens op het kerkhof van Millegem was begraven. Dit was op 3 februari 1862 en dus had hij zijn grootvader zelf niet gekend; maar wellicht heeft hij meermaals een gebed gepreveld voor het houten kruis waarop de tekst stond: "Bid voor de ziel van Martinus Van der Velden - geb.10.5.1803 - overl. 1.2.1862." Want, ja Peerke's grootvader was in 1803 op Millegem geboren en had er "allezeven" gewoond.

Dan was er nog de vijf-jaar-oudere-zuster van Peerke geweest, Anna Maria Elisabeth VAN DER VELDEN, die op de leeftijd van 19 jaar was overleden en op 28 april 1883 op het kerkhof van Millegem werd "ter aarde besteld". Later zijn er ook nog kinderen van Peerke op Millegem begraven. En als hij zo, met de kruiwagen in de hand, in de richting van de kerk over de haag staat te kijken dan mijmert hij soms. Hij moet dan aan zovelen en aan zoveel denken; af en toe laat hij wel eens zijn kruiwagen zakken, veegt dan met zijn mouw of zijn rode-zakdoek-met-witte-bollekens het zweet van zijn voorhoofd en zegt dan bij zich zelf: "Heer, geef hun de eeuwige rust..."

"Gij waart gekend op Millegem als PEERKEN BOEF en de mensen noemden uw vrouw vanzelfsprekend MIE BOEF". Zo ging dat in die tijd, de officiële namen werden alleen gebruikt door de pastoor en op het gemeentehuis en soms door de champetter als er iets ernstig te melden was. Peerke, gij werd bij uw geboorte ingeschreven op het gemeentehuis van Ranst als Petrus Gommarus VAN DER VELDEN, zoon van Petrus Jozef VAN DER VELDEN, dagwerker, 33 jaar, gebortig van Ranst en van Joanna VERREYDT, 29 jaar, gebortig van Nijlen. Uw vader deed op 14 september 1869 de aangifte op het gemeentehuis aan burgemeester Cornelius COOLS en verklaarde dat u geboren waart op dezelfde dag om twee uren 's morgens in het huis gestaan in de Profeetstraat nummer een. (Waar toen nummer een was heb ik nog niet achterhaald.)

Hoe Peerke zijn jeugd doorgebracht heeft weten we (nog) niet in detail, maar dat zal voor de meeste jongens van die tijd wel gelijkaardig verlopen zijn. Tot ongeveer 11 jaar naar de jongensschool waar hij heeft leren lezen, schrijven en rekenen bij meester Joannes Lavrijsen die als hulponderwijzer tot 1877 in Ranst bleef. Schoolplicht was toen niet zo streng als nu en men kon thuis reeds vroeg jonge

krachten gebruiken, want iedere werkman bewon hier of daar wel een lapje grond om wat-meer-op-de-tafel en tussen-de-tanden te krijgen.

Of Peerke is gaan "loten" voor de troep en er IN- of UIT-geloot is, weten we ook nog niet. Maar hij wordt wel op een bepaald ogenblik verliefd op Marieke. Dit leidt er toe dat op 3 november 1894 - toen Peerke 25 jaar oud was - te Ranst op het gemeentehuis voor burgemeester Jacobus JENNES het huwelijk voltrokken wordt tussen:

- ter eene zijde : Petrus Gommarus VAN DER VELDEN, werkman
 - en ter andere zijde : Maria HENDERICKX, geboren te Broechem op 7 januari 1876, dienstmeid, dochter van Franciscus en Cornelia MATHEUSEN (beiden toen reeds overleden te Broechem)

De getuigen bij dit huwelijk waren :

- Cornelis Van Der Velden, 26 jaar, dienstknecht, uit Ranst, broeder van den Bruidegom.
 - Jacobus De Ridder, 46 jaar, timmerman, eveneens uit Ranst.
 - Ludovicus Vets, 25 jaar, metser, schoonbroer van den Bruidegom te Bouchout woonachtig.
 - Eduardus Henderickx, 35 jaar, werkman, neef van de Bruid.

De huwelijksakte wordt getekend door: den Bruidegom, de Bruid, den Vader van den Bruidegom, den Burgemeester en de Getuigen. De Moeder van den Bruidegom verklaarde niet te kunnen schrijven... "faute van instructie" (wegens gebrek aan onderwijs).

J. Van Der Velden *J. J. Van der Velden*
M. Henderickx *Jac De Ridder*
C. Van der Velden *L. Vets*
E. Henderickx
J. Jennes

Het jonge paar woont eerst in bij de ouders in de Profeetstraat, waar hun eerste kind, Joanna Constantia, geboren wordt. In juli 1895 verhuist het gezin naar Groenenbroek, doch daar blijven ze niet lang, want in maart 1896 verhuist Peerke met zijn vrouw en kind naar Wommelgem, waar op 16.4.1896 hun zoon, Petrus Josephus, geboren wordt. Lang blijft men ook niet in Wommelgem hangen en men vertrekt naar Vremde. Hier noteerden we de geboorte van zes dochters: Maria Ludovica (°Vr. 2.4.1898), Maria Carolina (°Vr. 21.12.1901), Maria Josephina (°Vr. 18.4.1903), Ludovica Rosalia (°Vr. 27.1.1905), Julia (°Vr. 13.2.1906), Maria Carolina (°Vr. 6.11.1907). Op 19.11.1910 wordt in Emblehem een dochter, Maria Ludovica Martha geboren.

En op 29 december 1911 komt het gezin van Peerke, die toen fabriekwerker is, opnieuw in de Profeetstraat wonen in het huis nr. 14. Dit is waar thans het huis nr. 47 staat en ondertussen geheel verbouwd is.

Of het aan de grond ligt weten we niet, maar we stellen vast dat het gezin in Vremde enkel dochters schijnt voort te brengen. Vanaf dat ze terug in Ranst wonen in de Profeetstraat noteren we daar de geboorte van vier zonen : Alphonsus Josephus (°R. 4.5.1912), Petrus Gommarus (°R. 13.10.1913), Ludovicus (°R. 9.12.1914), Albert (°R. 20.5.1917). Het totaal aantal kinderen in het gezin Van der Velden - Henderickx zou 17 (zeventien) geweest zijn, waarvan thans nog drie in leven zijn.

Toen in 1920 te Ranst Petrus Josephus VAN DER VELDEN in het huwelijk trad met Maria Anna VERBEECK, werd de vader van de bruidegom (Peerke) vermeld als dokwerker. Peerke die zoals reeds gezegd in de Profeetstraat woonde bewerkte, na zijn uren, een lapje grond in de Groenenbroekstraat, want hij hield ook een koe en wat klein vee.

Bij zijn werkzaamheden op die schone zomerse dag, in de nabijheid van het kerkje van Millegem, werd hij ontdekt - en vereeuwigd - door een voor ons onbekende fotograaf. En toen jaren later de in Ranst welgekende Meester J. BUYS (nog vóór zijn filmtijd) met de schildersezels en een stel penselen in Ranst rond trok was hij op zekere dag ook het kerkje van Millegem aan het borstelen. Op dat ogenblik kwam Maria Henderickx voorbij en zei : "Meester, ik heb ook een schoon portret, zulle, van het kerkje... met onze Peer er op, ge krijgt het van mij als ge wilt." En dank zij Meester Buys konden we zoveel jaren later "dat schoon portret van ons kerkje met Peerke er op" een ere-plaats geven in ons vijfde nummer van "De Millegemvriend".

Op 22 januari 1945 sloegen twee V-bommen (V-2) in te Millegem, waarvan één op Groenenbroek en één in de Profeetstraat in de buurt van het huis van de Van der Velde's. Hierbij werd de woning van Peerke eveneens zwaar toegetakeld. Het huis werd wel hersteld, doch de stallingen werden niet meer heropgebouwd, want Peerke was toen reeds 75 geworden en te oud om nog veel te werken. Ook zijn gezicht was slecht geworden op late leeftijd.

Terwijl wij met dit artikel bezig waren vonden wij het spijtig dat Peerke met zijn rug naar de portrettrekker gestaan had. Maar een van onze Millegemvrienden, Frans Verbeeck, wist er wel raad op. Frans is immers gehuwd met Joanna Maria Verbeeck, die een kleindochter is van Peerke. En die herinnerde zich dat ze nog een album had van de "JUBILEE".... Want in 1954 waren Petrus Gommarus VAN DER VELDEN en Maria HENDERICKX 60 (zestig) jaar getrouwd: "Een diamanten bruiloft op Millegem", dat viel niet alle dagen voor en dat zou eens gevierd worden !! En HOE !

Millegem telde toen nog niet zoveel inwoners, maar iedereen was op de been. Het huis van de gevierden en de Profeetstraat waren prachtig versierd. Er werd een stoet gevormd waarin vlaggen en spandoeken werden megedragen. Het diamanten paar reed voorop in de stoet in een echte Chevrolet - de sjiekste auto van het dorp - , daarna volgden de talrijke familieleden: kinderen, klein-kinderen en achterkleinkinderen. Ook had men een prachtige wagen gebouwd waarop een reuzegrote schilderij was geplaatst met daarop -wat dacht u anders - DE KERK VAN MILLEGEM. Het jonge paar dat op de wagen had plaats genomen (zij speelden voor Peer en Mie) waren Jozef GESTELS, die thans 34 jaar later, in Broechem woont, hij woonde toen in de Sint Antoniusstraat. Het jonge meisje was Maria VERBEECK, die toen in de Profeetstraat woonde en thans in Hoboken woont.

De stoet trok eerst naar de kerk in Ranst, waar Pastoor VAN BRUGGEN een dankmis opdroeg en daarna ging men naar het hof van Zevenbergen waar het prachtige smeedijzeren hek dienst deed als decor om de familiefoto's te maken.

Na de familiefoto's op Zevenbergen werden de jubilarissen ontvangen op het gemeentehuis, waarna nogmaals voor het gemeentehuis een groepsfoto gemaakt werd ,waarbij burgemeester Louis PITTOORS samen met de familie vereeuwigd werden.

Petrus Gommarus VAN DER VELDEN overleed op 10 april 1956 en Maria HENDERICKX vervoegde drie jaar later, op 15 oktober 1959, haar echtgenoot in het hiernamaals.

".... Ten Paradijze geleiden u de engelen..."



Het gelukkige diamanten paar.



De stoet trekt door de Kloosterstraat naar het gemeentehuis. Op kop rijdt de "Chevrolet" met het diamanten paar.



Na de ontvangst op het gemeentehuis - waar de raadszaal te klein was voor de hele familie - komt de burgemeester mee naar buiten voor de groepsfoto.

Op de praalwagen wordt uitgebeeld, door Jozef Gestels en Maria Verbeeck, hoe en waar Peerke en Mie elkaar leerden kennen.



EN 34 JAAR LATER : " L E V E J E F E N S T E F A N I E ! ! "

Aansluitend op het diamanten jubileum van Petrus Van der Velden en Maria Henderickx verwijzen wij terug naar ons augustus-nummer waarin wij de diamanten bruiloft hebben aangekondigd van Jef VAN SANDT en Stefanie RAES van de Herentalsebaan.

Ondertussen heeft dit feest op Millegem ook weeral plaats gehad op zaterdag 22 oktober 1988. Proficiat weerom voor de mensen van Millegem die spontaan meewerkten om het allemaal zo mooi te doen verlopen. Het zal Jef en Stefanie veel deugd gedaan hebben te zien hoe burens en vrienden zich hadden ingespannen om te zorgen voor een feest-versiering en het bijeenbrengen van een geschenk. Er was een prachtige versiering aangebracht aan de woning van de feestelingen en aan de kerk van Millegem was zelfs een triomfboog opgetimmerd, alles echt vakmanschap. Gans het gehucht was in feest.

De dankmis, die ditmaal in Millegem-kerk zelf werd opgedragen door rector Belmans samen met pastoor Fierens, kende een geweldige opkomst. En ook het weer kon niet beter geweest zijn, maar dat zal wel een extra geschenk zijn geweest van Sint-Antonius voor Jef en Stefanie.

Na de mis kwamen talrijke vrienden, geburen en kennissen de feestelingen geluk wensen in het kleuterschooltje, waar de familie een drink aanbood. De burgemeester was persoonlijk naar Millegem gekomen om samen met schepen Struyf het geschenk vanwege het gemeentebestuur te overhandigen. En voor de anekdotische "speech" van de burgervader maakte hij dankbaar gebruik van ons vorige Millegemvriend-nummer en deed daarbij beloften aan Jef om ook in de naaste toekomst wat konkreets voor ons kerkje te zullen doen... en wij rekenen daar stellig op, he Jef ? Want gij hebt zoveel uren aan ons kerkje gewerkt en nu gaat het echt niet meer op uw ouderdom, maar gij hebt alvast uw deel gedaan zulle Jef. Wij gunnen u nog vele rustige jaren samen met Stefanie.



v.z.w. DE MILLEGEMVRIENDEN nam het initiatief om een reeks van zes prentkaarten met het kerkje van Millegem te verspreiden. Er werd gekozen voor zes afbeeldingen van het kerkje getekend of geschilderd door plaatselijk-kunstenaars.

Het zijn vier kleurreproducties en twee zwart-wit.

Een pakje van zes kaarten, formaat 150 x 105 mm, -omslagen inbegrepen- kost slechts 125 frank.

Zij worden u eerstdaags aangeboden, maak hiervan gebruik om uw Kerst-en Nieuwjaarswensen aan uw familie, vrienden en kennissen te versturen !!!!

SINT ELOOI-VIERING IN MILLEGEMKERK



Op zondag 27 november aanstaande gedenken de Christelijke Metaalbewerker van Wommelgem, Ranst en Vremde het naamfeest van Sint Eloi, patroon en beschermheilige der smeden, metaalbewerker, land- en tuinbouwers en ruiters.

Jarenlang beperkte deze viering zich tot het traditionele teerfeest, eet- en dansavond in besloten kring. Sinds 1977 besliste het plaatselijke CCMB-bestuur, met als eerste doelstelling het Christelijke karakter van de Sint Eloi-viering terug centraal te stellen, de nodige wijzigingen in te voeren. Na onderzoek naar vorige tradities werd beslist aan de H. Misviering de nodige aandacht te schenken en tevens een Sint Eloi Ommegank voor ruiters te organiseren waarna de zegening volgt van de aanwezigen, de paarden, land- en tuinbouwtractoren en alaam. Hierdoor wil men God's Hand en Zegen erkennen in de dagdagelijkse arbeid. Dit is een uitdaging die bemoeilijkt wordt door de hedendaag-

se tijden waarin tal van waarden worden afgeschreven - minachtend naar de folklore worden verwezen - tijden waarin zelfs uilen tot adelaars worden verheven.

Eloi werd omstreeks 590 te Chatelet (bij Limoges) geboren uit een familie van smeden. Van jongsaf diende hij te helpen in de ouderlijke smidse. Later maakte hij zich het beroep van goudsmid eigen. Zijn stielvaardigheid en eerlijkheid brachten hem tot muntmeester aan het frankische hof. Te Parijs bevindt zich nog steeds de door hem vervaardigde "Fauteuil de Dagobert" (een gulden zetel die zich in het cabinet des médailles bevindt). Spijts alle mogelijke tegenstand, onbegrip en corrupte omgeving en vóór alles trouw aan zijn levensvisie: "Aan God's zegen is alles gelegen", werd hij bisschop van Noyon-Doornik. Het is ook in deze hoedanigheid dat hij samen met zijn tijdsgenoot, St.-Amand, Vlaanderen en de Antwerpse regionen doorkruiste, waar zijn predikingen de massa in vervoering brachten.

Eloi overleed te Noyon op 1 december 660. Zijn leidmotief: "Eerlijk duurt het langst" werd echter door vele machthebbers niet zo juist begrepen. De rechtvaardige verdeling van goederen, koopkracht en billijke beloning voor geleverde arbeid klonk ook toen soms vals in de oren. Is daar door de eeuwen heen wel wat aan veranderd?

PROGRAMMA VAN DE VIERING.

ZONDAG 27 NOVEMBER 1988

PLECHTIGE SINT ELOOI-MISVIERING

te 11 uur in het kerkje te Millegem-Ranst. Muzikaal opgeluisterd door de "Koninklijke Fanfare DE NACHTEGAAL" - Ranst.

SINT ELOOI-OMMEGANK

Ruiters en tractoren verzamelen te 11 uur aan de Boerenkrijglaan (jeugdlokalen) om vandaar stoetsgewijs langs Ranst-dorp naar Millegem op te trekken.

ZEGENING DER PAARDEN, pony's, land- en tuinbouwtractoren en alaam.

te 12 uur en aansluitend aan de H. misviering, aankomst van de Sint Eloi-Ommegank te Millegem en zegening der paarden, pony's, land- en tuinbouwtractoren en alaam. Aandenken voor elke deelnemer.

HET RESTAURATIEDOSSIER

In ons nummer van april en juni hebben wij u bericht dat het gemeentebestuur opdracht had gegeven aan Architect P. Gevers om een dossier samen te stellen voor "dringende instandhoudingswerken" aan het kerkje van Millegem. Dit dossier dat, na goedkeuring door de gemeenteraad in juni, naar de hogere overheid werd doorgestuurd voor de aanvraag van subsidies is reeds een heel eind gevorderd in gunstige zin.

We vernamen met genoegen dat thans de administratieve weg van deze spoedprocedure naar het einde toe gaat. Na goedkeuring in een volgende gemeenteraad kan men mogelijk nog aanvangen met de aanbesteding in de maand december. Hierbij behoort het tot de mogelijkheden dat de aannemer met de werken kan starten in het begin van 1989.

In het volgende nummer moogt u zeker meer details vernemen en een omschrijving van de voorziene werken.

HET NIEUWE PODIUM OP HET KOOR VAN DE KERK.

Telkens moesten wij bij concerten in ons kerkje met kunst- en vliegwerk een podium in elkaar timmeren, hoger of lager, aangepast volgens het koor of orkest. Walter Capiou kwam hierbij niet helpen en er werden telkens wat oude paletten en planken bijeengezocht die dan zo goed mogelijk werden gekamoufleerd.

Daarom had het bestuur reeds geruime tijd plannen om iets degelijks in elkaar te timmeren dat definitief kon blijven staan. Het moest tegelijk op het koor een passend geheel vormen met het altaar-verhoog. En gelukkig zijn wij hier mee klaar gekomen vóór ons eerste concert dit winterseizoen. Onze voorzitter, Carl De Boo, tekende de plannen en op een paar week-ends werd alles stevig in elkaar gelast en geschilderd.

Het podium kan zonder grote moeite in drie trappen (niveau's) opgesteld worden en na de uitvoering terug vlak gelegd worden. Onze vereniging is fier ook dit podium aan de kerk te kunnen aanbieden - want dat is ons doel : Werken voor het kerkje van Millegem. Wat het gekost heeft is geen geheim, want koken kost natuurlijk geld.

- IJzerwerk, laselektroden en vijzen	9.427,-
- Verf en vernis	2.269,-
- Hout (triplex 22 mm)	13.938,-
- Vast tapijt	8.000,-
	<hr/>
Totaal:	33.634,-

WINTERTIJD : SNOEITIJD VOOR DE BOMEN.

Het is nu de tijd voor ons bestuur om nog eens bij het gemeentebestuur aan te dringen op een snoeibeurt van de nog overlevende lindebomen rond de kerk. Dat werd vroeger ook reeds gevraagd, doch bleef telkens in het dak hangen.

En ja, hoe harder onze mensen van Millegem voor hun kerkje werken... hoe langer dat onze vragenlijst aan de overheid mag zijn.

DE OMGEVING VAN HET KERKJE

In ons augustus-nummer hebben we u medegedeeld dat het gemeentebestuur (in een schrijven van 17.8.1988) ons advies had gevraagd betreffende:

1. Een muurtje rond het "talud" van het kerkje te metselen.
2. Een parkeerruimte (in gerecupereerde kasseien van de St. Antoniusstraat) naast de kerk aan te brengen.

Wij hadden toen in 'De Millegemvriend' enkele ideeën neergeschreven die als basis voor een voorstel aan het gemeentebestuur konden dienen. Aan de hand van deze tekst en een grondplan hielden wij een vergadering met onze vereniging waarin ons antwoord aan het schepencollege werd besproken. Dit gebeurde op 31 augustus in de kleuterschool.

Op 3 oktober 1988 hebben wij dan ons antwoord aan de gemeente verstuurd. Het bevatte, naast de tekst uit ons vorig nummer, ook een grondplan ter verduidelijking samen met een opmetingsplan van de gronden rond de kerk opgemaakt door Stan De Schutter. We drukken dit grondplan hierna af voor de leden die niet op deze vergadering konden aanwezig zijn. Zoals men hierop kan bemerken stellen wij voor om in de aan te planten haag drie ingangen te voorzien. Hiervan is er één vanaf de parkeerplaats hellend aangelegd voor invaliede wagens.

Hoewel wij op heden nog geen concreet antwoord van het schepencollege ontvingen, menen we toch te weten dat de technische dienst van de gemeente reeds een studie maakt over de procedure en de praktische uitvoering van ons voorstel. Wij hopen (nu de verkiezingsdrukte voorbij is) dat wij spoedig hierover meer vernemen.



HET LEVEN WORDT ALSMAAR DUURDER !

Bij het begin van dit jaar besloot het bestuur van "De Millegemvrienden" om min-of-meer regelmatig een mededelingsblaadje voor de leden en belangstellenden te verspreiden. Aanvankelijk werd gedacht aan een viertal bladzijden per nummer en om per jaar 5 à 6 maal te verschijnen. We gaven ons blaadje de naam "DE MILLEGEMVRIEND", niet alleen wegens de naam van onze vereniging, doch ook om aan iedereen die interesse had voor Millegem en zijn kerkje regelmatig wat meer informatie te bezorgen.

Toen ons eerste nummer in februari 1988 verscheen - en op 400 exemplaren in de bussen van het gehucht werd verspreid - kregen wij hierop een gunstige reactie en ongeveer een hondertal gezinnen schreven in op een abonnement en er kwamen er later nog voortdurend bij. Ook stelden we al gauw vast dat wij eerder aan 8 bladzijden per nummer zouden komen, want men vond het wel prettig dat we ook foto's of tekeningen afdrukten.

We zijn nu aan ons vijfde nummer (november) en sluiten daarmee onze eerste jaargang af. Het bestuur vergeleek de gemaakte kosten om de uitgave van "De Millegemvriend" onder dezelfde vorm en formaat te kunnen volhouden voor volgend jaar. Een kleiner formaat of minder bladzijden leek niet zo interessant en er werd besloten om voor het komende jaar "1989" de abonnementsprijs op 200 frank te brengen. We hopen daarbij dat onze vrienden en sympathisanten niet over deze verhoogde prijs zullen struikelen - de prijs is echt zo laag mogelijk gehouden en dit blaadje brengt ons geen winst op.

Daarom verwachten wij zo spoedig mogelijk uwe abonnementsbijdrage vergezeld van uw naam en adres. U kunt dit bezorgen bij de bestuursleden ofwel op het uitgeversadres of via overschrijving op rekening van De Millegemvrienden v.z.w. - Ranst met vermelding "ABONNEMENT DE MILLEGEMVRIEND - 1989".

Dank bij voorbaat... en niet uitstellen !

P.S. Voor nieuwe belangstellenden die dit wensen zijn nog enkele oude nummers in voorraad.

WINTERCONCERTEN IN MILLEGEMKERK

Onze winter-concerten beginnen naam te krijgen, want onze oproep om tijdig abonnementen of kaarten te bestellen werd met goed gevolg beantwoord. Wij drukten er op dat - voor muziekopvoeringen - het aantal plaatsen beperkt is, namelijk 175 plaatsen. Niemand zit graag achter een pilaar en we vermijden dit dan ook. Anderzijds is de akoestiek in het kerkje uiterst goed, zodat muziekliefhebbers ook op de achterste rijen evengoed aan hun trekken komen.

Bij de samenstelling van dit artikeltje waren bijna honderd abonnementen verkocht (dus voor de drie concerten) zodat daardoor de eerste 8 rijen volzet waren. Eveneens werden reeds zoveel enkele toegangskaarten verkocht dat nog slechts ongeveer een twaalfstal plaatsen beschikbaar waren. Daar dit nummer slechts enkele dagen vóór het concert van 26 november van de drukker komt is het wenselijk dat men eerst telefoont voor kaarten bij De Boo nummer 485.58.11.

Ter herinnering: Het concert op 26 november begint om 20.30 uur stipt. Het wordt gebracht door MUSICI ACADEMICI o.l.v. Dejan Mijajev met werken van G.Torelli, A.Corelli en A.Vivaldi.