

DE MILLEGEMVRIEND



MEDEDELINGSBLAD VAN DE
V.Z.W. MILLEGEMVRIENDEN

*Verantw. uitgever : F. Schelphout,
Herentalsebaan, 85, 2228 Ranst.
tel. 03/353.17.70*

*Bankrekening MILLEGEMVRIENDEN-Ranst :
733-1311 310-94*

februari 1988

10 JAAR MILLEGEMVRIENDEN

In 1978 was het 25 jaar geleden dat het kerkje van Millegem heropend werd. Het is een heel verhaal op zichzelf hoe de heropening, dank zij de niet aflatende inspanningen van enkele mensen, tot stand werd gebracht. Dit verhaal is terug te vinden in het boek "LIEF MILLEGEM". Terugdenken aan 25 jaar heropening betekende een mijlpaal voor al diegenen die door hun trouwe inzet zich borg stelden dat er niets verloren ging van al het mooie dat eens tot stand werd gebracht.

Het was dan ook normaal dat van deze gebeurtenis iets speciaals werd gemaakt en men startte met een groots opgezette Vlaamse Kermis. Het spreekt vanzelf dat die enkele mensen die altijd in het geweer waren voor "hun" kerkje daarbij vele handen tekort kwamen. Bijgevolg werden heel wat mensen uit de omgeving, ook zij die nog niet zolang op Millegem waren komen wonen, gemobiliseerd om het feest te doen slagen. Het enthousiasme was groot en er werd onderling een band gesmeed die achteraf sterker bleek dan wat men normaal zou verwachten van zulke occasionele gebeurtenis. "Vrienden" hadden elkaar gevonden met als resultaat dat ook de volgende jaren een gelijkaardige manifestatie op touw werd gezet die ondertussen "MILLEGEMFEESTEN" werd gedoopt.

Om meer structuur aan het geheel te geven en ook mogelijkheden te bieden voor het inrichten van nog andere zaken, werd een v.z.w. opgericht onder de naam "MILLEGEMVRIENDEN". Deze naam werd gekozen om aan te geven dat wij elkaar als vrienden hadden leren kennen. Daar het kerkje dringend aan herstelling toe was - er werd trouwens in 1981 door het Gemeentebestuur beslist een restauratiedossier te laten opmaken - bleef de belangstelling van "Millegemvrienden" in de eerste plaats uitgaan naar de zo noodzakelijke restauratie. De intussen bijeengebrachte eigen fondsen werden aangewend om enkele waardevolle voorwerpen uit de kerk te laten herstellen, dit om het kerkje, na de herstelling van het gebouw - die nog altijd op zich laat wachten - haar mooi en pittoresk uitzicht van weleer terug te geven. Dat is en blijft het doel van de "Millegemvrienden", het inspireert ons en geeft ons telkens weer nieuwe moed om verder te gaan.

C. De Boo
Voorzitter.

17 JANUARI 1988 - SINT ANTONIUSVIERING.

Deze zeer oude traditie, hoewel nooit geheel uitgestorven te Millegem, werd dank zij het initiatief van de heemkring "de Kaeck" uit Wommelgem en de medewerking van de toenmalige heemkring Doggenhout onder leiding van burgemeester L.Pittoors in 1970 met sukses in stand gehouden. Sedert 1984 werd de organisatie van deze viering overgedragen aan de Millegemvrienden.

... En weerom werd het dit jaar een geweldige meevaller. De feestdag werd traditiegetrouw ingezet met een plechtige mis. Deze werd opgedragen door onze kapelaan H.Belmans. Het zeer gewaardeerde koor FIDELITAS uit Wijnegem was van de partij om deze Antoniusmis met de nodige luister te begeleiden. Bij de offerande van de mis werden de talrijk aangebrachte offergaven door de gelovigen tot aan het altaar gebracht. Dit gebeurde onder de sfeervolle begeleiding van de muzikanten en doedelijkspelers "Den Dries" uit Deurne. Deze ploeg, die ook na de mis voor de nodige stemming zorgde, is reeds een vaste en geapprecieerde waarde in Millegem geworden.

Na de mis kon dan de gekende verkoop per opbod beginnen.... Hij stond er weer : onze wijd en zijd vermaarde roeper, Eduard Mertens, die er steeds blijft in gelukken om onze verkoop tot rekordhoogte op te voeren. We weten dat zijn vader honderd jaar werd en wij zijn er van overtuigd dat wij dus nog lang op hem kunnen rekenen. Wat hij ook omhoog steekt : een varkenskop of zes eieren of een potje bloemen, hij brengt het allemaal aan de man of vrouw en zij kopen met een glimlach of een schaterlach terwijl achter zijn rug in de kerk onze Sint Antonius staat mee te lachen.

Hoewel het weer dit jaar goed mee speelde, hadden de Millegemvrienden toch gezorgd voor een beschutte plaats waar warme en verwarmende dranken voor de talrijk opgekomen menigte te verkrijgen waren. Gulle schenkers hadden meer dan 150 gaven aangebracht, doch de enthousiaste kopers bleven tot het laatste ogenblik in de ban van onze roeper en brachten op deze manier de nette som van 86.000 frank te samen voor het kerkje van Millegem. Proficiat schenkers en kopers .. en bedankt zulle !

Kapelaan Belmans dankte na de mis reeds de vele medewerkers, wij sluiten ons daar bij aan en noemen daarbij :

- Koor FIDELITAS, Wijnegem.
- Folkloregroep DEN DRIES, Deurne.
- Onze roeper, Eduard Mertens.
- De vele Millegemvrienden medewerkers die zorgden voor drank en de hulp bij de verkoop.
- Alle schenkers en kopers.
- De dagbladen voor de aankondigingen en het verslag.
- De heemkring "de Kaeck", Wommelgem voor de vermelding in hun ledenblad.
- Onze Zuster die binnen in de kerk de administratie leidde van de verkoop en er voor zorgde dat onze kerk een week later weer netjes en proper was.



Concertreeks 1987 - 1988

in het kerkje van

Millegem - Ranst

Toegangskarten: 250 F.
Studenten en 60+: 200 F.

door storting op rekening nr. 733-1311310-94
van v.z.w. Millegemvrienden - Ranst

of tel. bestellen op tel. nr. 485.58.11
De Boo, Sint Bernardsstraat 93
2531 Vremde

zaterdag 27 februari 1988

te 20.30 uur

Vrouwenkoor **FREYA**

o.l.v. Lieve Jansen

Solisten:

Jeanine Divaldi, sopraan
Gerd Noels, alt

Mannenkoor **AGORA**

o.l.v. Reinout De Smet

De dirigent verzorgt tevens het
piano-intermezzo

o.a. werken van

F. Schubert, R. Schumann
F. Mendelssohn-Bartholdy

Presentatie:
Rogier Melis

CONCERTREEKS 1987 - 1988.

De eerste twee concerten in deze reeks overtroffen ruim de verwachtingen van de inrichters, zowel qua opkomst als qua kwaliteit.

Op 21 november 1987 trad het ANTWERPS BACHKOOR op onder leiding van Michaël Scheck met werken van J.M.Haydn, W.A. Mozart, F.J.Haydn en J.Brahms.

Op 9 januari 1988 was het de beurt aan het AQUAREL ENSEMBLE samengesteld uit J.Raes, dwarsfluit; G.De Neve, viool; L.De Neve, altviool en D.Seymourtier, cello. Zij brachten werken van J.C.Bach, W.A.Mozart en A.Roussel.

De kranten brachten hierover een uitgebreid en lovend verslag. Wij zijn er tweemaal in gelukt om de aanwezigen een zeer gewaardeerde muziekavond aan te bieden. En velen die bij deze gelegenheid voor het eerst het kerkje van Millegem hebben leren kennen maakten het voornemen om er nog eens terug te keren. Tijdig bestellen voor het concert van 27 februari is aanbevolen.

DE PAROCHIE MILLEGEM TOT 1806.

Tot hoever kwam Millegem eigenlijk ?... Awel da kunde zien op het tekeningske da hierneffen staat. En in "Lief Millegem" schreven we reeds onder het hoofdstuk "HIER LEET BEGRAVEN" het volgende :

... "Kerkelijk behelsde Millegem een deel dat "wereldlijk Ranst" en een ander deel dat "wereldlijk Vremde" was. Op de figuratieve kaart van Millegem, opgetekend in 1739, tellen we voor Millegem 19 huizen, staande in Ranst, en 18 huizen, staande in Vremde. De twee verste huizen, behorend tot Millegem, stonden op het huidige Vremde in het gehucht "TOEFELHOEK", één ervan was de herberg "De Lelie" (Het Lelcken).

In zijn rubrieken geeft pastoor C.Allaerts (rond 1787) hierover nog enkele interessante details :

- "de Thiende van Millegem strijckt haer westwaerts uijt tot in de werelijke jurisdictie van Vremde, onder welkers werelijke jurisdictie sijn twee derde deelen der inwoonders van Millegem d'welke altemael over geen Quart ure van d'een oft d'ander kerk gelegen en sijn, onder de jurisdictie des welke geestelijk en werelijk Ranst sijn en worden maer bevonden 800 Boinders Lands."

- "daer sijn over de acht hondert inwoonders in Ranst, en twee hondert en dertig onder Millegem, Catholijke."

- "den Pastor van Ranst en Millegem moet sig tot eenige inwoonders van Millegem, de welke werelijke jurisdictie van Vremde sijn en geestelijk Millegem Ranst, begeven door 't Territoire der Parochie van Vremde tot twee wooningen..."

In zijn Parochiebeschrijving in 1899 schrijft pastoor C.H. Smolders :

- "Gelijk reeds hooger gezegd is, bestaat de parochie Ranst uit de vereeniging van de vroegere afzonderlijke parochiën Ranst en Millegem. Tot de laatste behoorde een deel van de gemeente Vremde.

In gevolge het concordaat is er rond 1806 een nieuwe omschrijving der parochiën gedaan, waardoor 16 huizen van Millegem werden afgenomen en aan Vremde werden toegevoegd."

STATUTAIRE VERGADERING MILLEGEMVRIENDEN.

Op 28 januari 1988 werd de jaarlijkse statutaire vergadering gehouden in het kleuterschooltje te Millegem. Op de dagorde stonden : Verslag algemene vergadering 1987, jaarverslag 1987, kasverslag en begroting 1988.

Er werd ook besloten het lidgeld dit jaar nog steeds te behouden op 100 frank. Belangstellenden en sympathisanten kunnen zich als niet-werkend lid inschrijven door dit bedrag met inschrijvingsstrook te bezorgen bij een van onze bestuursleden :
C.De Boo, voorzitter, St.Bernardstraat, 93, 2531 Boechout(Vremde)
A.Tops, ondervoorzitter, Profeetstraat, 19, Ranst.
G.Vermeulen, sekretaris, Herentalsebaan, 122, Ranst.
J.Aerts, Penningmeester, Herentalsebaan, 58, Ranst.



PAROCHIE MILLEGEM TOT 1806

+ + + + + Gemeentegrens
 - - - - - Parochiegrens

Ranst vierde kermis rond kerkje van Millegem

De volkskermis te Millegem - Ranst — ingericht ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de heropening van het kerkje van Millegem — heeft een zee van volk op de been gebracht. In een brede cirkel tussen de bomen die rond het kerkje staan, hadden diverse Ranstse verenigingen standjes en tenten opgericht om er allerlei volkse spelen, humoristische toestanden en sportevenementen te demonstreren.

Millegem — Alhoewel tot het grondgebied van Ranst behorend — is een gemeenschap op zichzelf. Het is een droomverloren gehucht met schaarse huizen, slingerende betonbanen, enkele boerderijen, boomgaarden en weilanden en het zeer bekende OLV-kerkje dat in een weidse entourage staat, slechts beschermd door een cirkel van eeuwenoude bomen. Nog geen eeuw geleden telde het slechts 160 inwoners. Aantal dat thans naar de driehonderd loopt. Door de aanroepingen van de H. Pancratius te Ranst zelf verloor stilaan de kerk van Millegem — waar nog steeds plaats is voor een tweehonderdtal gelovigen — haar betekenis zodat men verplicht was ze te sluiten in 1777.

Het duurde tot in 1953 toen, onder het impuls van een aantal dorpelingen, opnieuw de mis werd opgedragen. Men heeft er in Millegem wat aan gedaan om deze vijftiende verjaardag van de heropening op schitterende wijze te vieren. Een groot aantal Ranstse verenigingen werden gesensibiliseerd om een standje op te bouwen zodat de zeer talrijke aanwezigen flink aan hun trekken kwamen. Bovendien was het ganse gebeuren zeer pittoresk omdat alles rondom het kleine kerkje gebeurde zodat men de intense sfeer kon snijden.

VOLKSKERMIS

Zo was er de KVLV waar men een vrij moeilijke rebus moest oplossen om binnen de prijzen te vallen. De Chiro had een originele waterbaan opgericht waarin authentieke goudvissen een metertje om ter snelst zwommen en wat verderop toonden enkele felle hanen hun spurterscapaciteiten. Snoepkramen en een schietkraam van het crossteam Lindenhof, kramen met zeispreuken en een geluksrad van de kleuterschool Millegem konden nog enigszins tot de traditionele gebeurtenissen van dergelijke feesten gerekend worden. Maar in Ranst kennen ze blijkbaar iets van feestvieren. Je kon er naar hartelust complexen afschudden door een reeks flessen in diggelen te smijten, met de glimlach drijfnatte sponzen naar vriendelijke meisjesgezichten werpen, echte kippeëiren te pletter slaan en nagels in planken dreunen. In een stand van de KWB met een kanjer van een nucleaire katapult kon de Ranstse goegemeente keitjes keilen. Tussendoor kon je je schoenen laten poetsen bij de Chiro, je toekosmt laten voorstellen bij enkele sterk uitgebalanceerde dames van de

Vrouwengilde zonder eigenlijk de verschillende eettenten met gebraden kip en rijstpat te vergeten. Op de kiosk kon men bier drinken en wat verderop werden grijnzende judoka's met de glimlach en met doffe ploffen om de Millegemse grasmat rondom het kerkje gesmeten, en werden bakstenen met de blote vuist met één slag verpulverd wat overigens applaus oogstte. Tussen al dat feestgewoel stond het schilderachtige kerkje van Millegem met de deuren wijd open zodat er bijna letterlijk een brok Millegemse geschiedenis kwam toewaaien. Een volkskermis zonder John Massis is eigenlijk geen volkskermis meer, meende men in Millegem en ook hier stond de traditionele zware aanhangwagen klaar om door John weggesleept te worden in een felle oktoberzon. Op dat ogenblik kon men in Millegem letterlijk op de koppen lopen. De Millegemse volkskermis kreeg ook zondag nog een staartje. Met optredens van de vendeliers van KLJ Ranst, wandelconcert door de fanfare «De Nachtegaal» en een plechtige mis met uitvoering van de vierstemmige «Deutsche Messe» van Schubert in het Nederlands gebracht door het Sint Cecilia-koor van Ranst werd deze tweedaagse rond het dromende Millegemse kerkje besloten.